

## Met Jona de diepte in

Jona, de profeet is vooral bekend van zijn drie dagen in de buik van 'de wallevis'. Het gelijknamige boek bevat behalve deze mens-reddende vis in de diepte van de zee, ook nog koeien met berouw en een boom-etende worm. Wie het boek Jona goed leest zal ontdekken dat het zowel tragiek als humor en satire bevat. Wat dat betreft is het een a-typisch geschrift over een a-typische profeet, dat eigenlijk alleen maar interessanter wordt naarmate je je meer *verdiept* in alle symboliek en betekenislagen die zich in het boek verscholen houden. Kortom, het boek Jona nodigt uit om mee *de diepte in* te gaan.

En dat gaan we doen: vier woensdagen in november, vier hoofdstukken, vier perspectieven. We lezen met elkaar het bijbelboek Jona, zullen leeservaringen uitwisselen en als het goed is de figuur Jona en andere personages uit het boek beter leren kennen.

**Data: 7, 14, 21 en 28 november van 20:00-21:30 uur in de Thomaskerk.**

Deze Bijbeltafel wordt gegeven door mij, Angeliek Knol (predikant in opleiding). Aanmelden voor de eerste bijeenkomst kan tot maandag 5 november door een mailtje te sturen naar [angeliek.knol@gmail.com](mailto:angeliek.knol@gmail.com).

