



Maandbericht september 2019

Overdenking

'Want de ENE, de Allerhoogste,
is nu gevreesd,
een koning, groot
over heel de aarde', Psalm 47, 3

Wat is dat toch met die kinderen van Korach? Steeds heb ik de indruk dat, nu zij de zang van David in de psalmen overnemen, wij in een gezeten samenleving zijn beland waar religieus bevestigd wordt wat maatschappelijk al een feit is: de Ene is hij die 'de gemeenschappen voortdrijft, ze ons onderwerpt, natiën neerlegt onder onze voeten'. Hoeveel naties, hoeveel landen, moeten een dergelijk overwinningslied wel niet in de mond genomen hebben? Wordt het, wijs geworden, niet eens tijd om van dit soort triomfalisme definitief afscheid te nemen?

Toch kunnen we er niet omheen dat de Schriften het koningschap van de Heer niet alleen reserveren voor de veilige ruimte van liturgie en kerk maar voor alle terreinen van het leven, ook in de sfeer van de politiek en de economie. Wie, zoals ik, keurig is opgevoed met het heilige dogma van de scheiding tussen kerk en staat, knippert hier wel even met zijn ogen.

Tegelijkertijd spreken wij niet over zomaar een God, zomaar een Heer. Nadrukkelijk wordt in deze psalm gesproken over de God van Abraham. Het is dus die God waarvan jodendom, christendom en islam blijvend onder de indruk zijn gekomen: de God van de humaniteit, de God van de menselijke maat. De God die ooit Abraham ocriep om uit te trekken uit de zekerheden van zijn bestaan en voortaan te leven in vertrouwen. Slechts ten koste van de grootst mogelijke forceringen zouden wij kunnen menen dat dit soort oproepen alleen een theologische of kerkelijke gelding zouden hebben. Als de tekenen mij niet bedriegen, is bij uitstek het gebrek aan vertrouwen een groot probleem in de internationale politiek. De oproep dat God koning is, is bovenal dat: een oproep om je vertrouwen te stellen in de wereld die komt en daar in alle facetten van je bestaan werk van te maken.

Evert Jan de Wijer

Uit de kerkenraad

In de dienst van 15 september zal mw. Connie Hoek bevestigd worden als scriba van de kerkenraad. Wij zijn zeer verheugd dat zij deze taak wil vervullen en verwachten veel goeds rondom haar komst in ons midden.

Uitnodiging Gemeentelunch

Graag nodigen wij u uit voor de gemeentelunch na de dienst van **zondag 15 september 2019**. Wij sluiten dan ons diaconale jaarproject voor de Sociale Kruidenier af en presenteren ons nieuwe jaarproject: Stichting Derde Wereld Hulp.

Vervolgens stelt onze programmamanager Janneke van der Veer zich voor en zal de kerkenraad u informeren over de laatste ontwikkelingen.

Wilt u aan deze lunch deelnemen? Opgeven kan t/m **10 september** via bureau@thomaskerk.nl
Van harte welkom!

Namens de Diaconie,
Heleen Struijs

Kerkdiensten

1 september	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, boekentafel
8 september	10.30 uur	Ds. R.J. van Zwieten
15 september	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, Startzondag
22 september	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer
29 september	10.30 uur	Oecumenische dienst in de Thomaskerk, Avondmaal

Zondag 29 september 10.30 uur, oecumenische dienst in de Thomaskerk, Avondmaal

Deze gezamenlijke dienst van de kerken in Amsterdam Zuid wordt gehouden op de laatste zondag in september. Voorgangers zijn: André van der Stoel (Lutherse kerk), Joep de Valk (Vrijburg) en Evert Jan de Wijer (Thomaskerk).

Met medewerking van de sopraan Elena van Slogteren en een gelegenheidscontorij.

Voor kinderen van 4 – 12 jaar is er KleineThomas en voor de kleinsten is er BabyThomas.

Iedereen is van harte uitgenodigd deze bijzondere viering bij te wonen!

Elena van Slogteren (1986) begon met zingen bij het Nationaal Kinderkoor o.l.v. Silver van Lieshout en Maria Acda. Na haar eerste zanglessen begon ze aan de vooropleiding van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Maria Acda. Op 16-jarige leeftijd vertolkte ze bij het Residentie Kamerorkest de rol van Bastienne van Mozarts Bastien und Bastienne. Zij vervolgde haar studie aan het Rotterdams Conservatorium bij Carolyn Watkinson. Momenteel heeft ze zangles bij Christa Pfeiler. Naast het zingen is Elena werkzaam als producent/productieleider bij het Nederlands Blazers Ensemble.

Oproep aan de zeven gemeenten van Amsterdam Zuid

Op zondag 29 september vindt de oecumenische viering in de Thomaskerk plaats. Ter gelegenheid hiervan zal er een gelegenheidscontorij zijn om de viering muzikaal te omlijsten en te ondersteunen. Zangers kunnen zich opgeven per e-mail (harmenrump@hotmail.com) of per telefoon (06-41705850). Graag bij de opgave vermelden welke partij u zingt.

Op de volgende data zal er worden gerepeteerd in de Thomaskerk:

dinsdag 24 september 19.30-20.45 uur en zondag 29 september 9.15-10.00 uur.

Agenda

4 september	15.00 uur	ThomasThee
10 september	12.30 uur	ThomasLunchconcert
11 september	14.00 uur	Meelezen op woensdag
12 september	20.00 uur	ThomasBoek
18 september	14.00 uur	Meelezen op woensdag
	15.00 uur	ThomasThee
	20.00 uur	Bijbeltafel David
24 september	12.30 uur	ThomasLunchconcert
	19.30 uur	Repetitie gelegenheidscantorij
25 september	14.00 uur	Meelezen op woensdag
	20.00 uur	Bijbeltafel David
27 september	19.30 uur	ThomasFilm
29 september	9.15 uur	Repetitie gelegenheidscantorij
2 oktober	20.00 uur	Bijbeltafel David

Stiltekapel

De Stiltekapel biedt midden in de week een moment van rust en bezinning. U bent welkom om even rustig te zitten, te bidden of een kaarsje aan te steken. De kapel is elke woensdag geopend van 12.30 tot 13.30 uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).

Bijbeltafel David

Parallel aan het leesrooster van de kerken, waar de Davidsverhalen centraal staan, zal ds. Evert Jan de Wijer een Bijbeltafel over deze verhalen verzorgen. U bent van harte welkom op de achtereenvolgende woensdagavonden 18 en 25 september en 2 oktober, steeds vanaf 20.00 uur. Een klein berichtje van opgave volstaat.

Evert Jan de Wijer, 06 37321474, predikant@thomaskerk.nl

ThomasThee

Op de woensdagen 4 en 18 september bent u vanaf 15.00 uur van harte uitgenodigd bij de ThomasThee in de hal van de kerk. Er worden interessante onderwerpen besproken die aangedragen worden door de diaken of de gastvrouw. Ook is er genoeg tijd voor ontmoeting en contact met elkaar en met de predikant. Weet u welkom!

ThomasBoek



Deze maand bespreken wij bij ThomasBoek de bekroonde nieuwe roman van Dörte Hanssen, Middaguur.

Een boeiend verhaal over het boerenland in het Noorden van Duitsland en hoe een mens dat land wel voor de stad kan verruilen maar die afkomst toch altijd bij zich draagt.

Zoals altijd, is het vooraf gelezen hebben van het boek niet noodzakelijk, maar altijd aan te bevelen.

Hartelijk welkom!

Donderdag 12 september 20.00 uur, toegang gratis.

ThomasFilm



Deze maand kijken we bij ThomasFilm naar **'Werk ohne Autor' (2018)**, regie Florian Henckel von Donnersmarck.

Een indrukwekkende film over de ontwikkeling van een jonge man tot gerenommeerd kunstenaar. Een lange weg en ook een lange film.

Na een korte inleiding door Evert Jan de Wijer kijken we gezamenlijk naar de film. Om toch nog iets van nagesprek met elkaar te hebben, beginnen we dit keer om **19.00 uur**.

Vrijdag 27 september 2019, 19.00 uur, ThomasTheater.

Toegang € 7,50 incl. koffie/thee en een drankje.

ThomasOpen presenteert:

Lunchconcerten

10 september **Mattias Spee**, piano

24 september **Calebur & Baena**
Lisette Calebur, viool; Victor Baena, orgel

U bent welkom vanaf 12.00 uur. Er is dan koffie en thee, de toegang is gratis. De concerten vangen aan om 12.30 uur en duren een half uur.

Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie

KORAN LEZEN

Inleider : Anton Wessels, theoloog en arabist

Zaterdag 14 en 28 september, 12 en 26 oktober, 10.30 uur, Thomaskerk

OBRECHTACADEMIE: ETHIEK EN OECUMENE

Het gesprek tussen Rooms-Katholieken en Protestanten gaat door. Dit jaar staat ethiek in het middelpunt.

Dr. Frans Vervooren (OCD). Ethiek vanuit RK standpunt: Alain Thomasset, Interpréteur et Agir.

Maandag 23 september, 20.00 uur, Thomaskerk

TEKSTEN VOOR TOESCHOUWERS

Iedere maand verdiept deze leeskring zich – onder begeleiding van dramaturg en schrijver Jessica Kuitenbrouwer – in een nieuw toneelstuk, dat die maand ook te zien is in Amsterdam of Amstelveen. De bijeenkomsten bestaan uit een korte nabespreking van wat we de vorige maand gezien hebben, een inleiding op de voorstelling die we de komende maand gaan zien en een theatrale lezing van fragmenten uit het desbetreffende werk.

Deze maand de voorstelling: Vaudeville IV door Theatertroep

Maandag 30 september, 10.30 uur, Thomaskerk

MARTIEN BRINKMAN OVER JOOST ZWAGERMAN

Inleider Martin Brinkman (theoloog) publiceerde al twee boeken over moderne Nederlandse dichters en hun verhouding met het onuitspreekbare.

Dinsdag 1 oktober, 20.00 uur, Thomaskerk

Colofon

Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam
Telefoon 020-673 81 71 (koster Roelf Koning)
www.thomaskerk.nl

Predikant: ds. Evert Jan de Wijer, tel. 020-673 92 30
Email: predikant@thomaskerk.nl

Telefonisch spreekuur:

dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur

Inloospreekuur in de predikantskamer:

iedere woensdag tussen 12.00 en 14.00 uur

Pastorale nood:

telefonisch via doorschakeling 24/7 bereikbaar

Voorzitter kerkenraad: Jan Piek	tel. 020-661 10 00
Scriba	scriba@thomaskerk.nl
Koster Roelf Koning	tel. 020-673 81 71
Autodienst: Dick van Dijk	tel. 020-644 88 11