



Maandbericht september 2018

Overdenking

*Ene, tot in de hemelen
reikt uw vriendschap,
uw trouw
tot aan de wolken! Psalm 36, 6*

Naar het inzicht van de psalmist kent het kwaad geen einde. Het gaat maar door en het houdt nooit op. Reeds op zijn ochtendbed wordt de boze de verleiding van een misstap ingefluisterd. En het gaat de boze voor de wind. Waarom zou een mens het kwade eigenlijk versmaden? Wat heeft het doen van goed een mens ooit opgeleverd?

Graag zouden wij zien dat hoogmoed voor de val komt. Dat het zo niet langer meer kan. Dat de brutale in zijn brutaliteit ontmaskerd wordt. De keizer in zijn ware kledij wordt onthuld en dat recht en gerechtigheid zegeviert.

Maar zo gaat het niet. Elke revolutie gaat vroeg of laat in haar tegendeel verkeren. Na de vorige dwaas staat de volgende weer op. Natuurlijk, er is de plicht tot optimisme zoals positief gestemde liberale ministers ons als zomergast voorhouden. Maar een mens wordt er wel eens weemoedig van.

De psalmist houdt zich vast aan de hoop die ook weerklinkt in het lied dat onlangs weer over de Amsterdamse grachten schalde. Oma woont er niet meer. Er zit een vreemde meneer in het kamertje voor. En ook die heerlijke zolder werd een kantoor. De stad heeft niet meer die menselijke maat die het ooit had. Maar de bomen - dromen, hoog boven het verkeer. En over het water gaat een bootje net als weleer.

Ook de psalmist houdt vast aan oude, kosmische bewegingen. Tot in de hemel reikt de vriendschap des heren en tot aan de wolken zijn trouw. Zijn gerechtigheid is als goddelijke bergen en zijn rechtspraak als een oervloed. En in dat licht, in zijn licht, zien wij licht. Grijpen wij hoop. Wij krijgen de tijd. Wij hebben alle tijd.

Ineens, zo eindigt de psalm, liggen de bedrivers van onrecht op de grond. Zijn zij gevallen. Niet meer machtig tot opstaan. Daar waren wij zelf niet bij. Dat moment hebben wij kennelijk gemist. En we hebben het ook niet zelf bewerkstelligd of bereikt met ons goede gedrag of onze hoge moraal. Maar we hadden wel geduld. Een wat langere adem. Ons gericht op de bomen die dromen, hoog boven het verkeer en de waan van de dag. Dan lach je toch het laatst. En naar ik heb begrepen, is dat de beste lach.

Evert Jan de Wijer

Uit de kerkenraad

Gemeentelunch zondag 16 september

Tijdens deze lunch zal de kerkenraad een presentatie geven over een toekomstplan voor de Thomaskerk. Vervolgens wordt u uitgenodigd reacties te geven op het plan.

Het jaarproject 2017/2018 van de diaconie t.b.v. Stichting Bootvluchteling loopt deze zondag ten einde. U hoort wat het eindbedrag is geworden dat we met elkaar voor deze stichting hebben opgebracht. Daarna introduceren de diakenen het nieuwe project voor 2018/2019.

Opgeven voor de gemeentelunch kan t/m **9 september** via e-mail diaconie@thomaskerk.nl of via het papieren formulier dat u in de hal bij de rode brievenbus ziet liggen.

Kerkdiensten

2 september	10.30 uur	Mevr. Angeliek Knol
9 september	10.30 uur	Ds. R.J. van Zwieten, boekentafel
16 september	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, gemeentelunch
23 september	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer
30 september	10.00 uur	Oecumenische dienst in de Oranjekerk, Avondmaal

Oecumenische dienst

Zondag 30 september om 10.00 uur, Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3

Deze gezamenlijke dienst van de kerken in Amsterdam Zuid wordt gevierd op de laatste zondag in september. Voorgangers in deze dienst zijn:

ds. Janina Glienicke, ds. Japke van Malde, mgr. Dick Schoon en ds. Jantine Heuvelink.
Voor kinderen van 4 – 12 jaar is er kinderkerk en voor de kleinsten is er crèche.

Iedereen is van harte uitgenodigd deze bijzondere viering bij te wonen!

Er is die zondag **geen** dienst in de Thomaskerk.

Agenda

5 september	15.00 uur	ThomasThee
8 september	10.00 uur	Open Monumentendag
11 september	12.30 uur	ThomasLunchconcert
12 september	14.00 uur	Meelezen op woensdag
13 september	20.00 uur	ThomasBoek
16 september	11.45 uur	Gemeentelunch
19 september	14.00 uur	Meelezen op woensdag
	15.00 uur	ThomasThee
25 september	12.30 uur	ThomasLunchconcert
28 september	19.30 uur	ThomasFilm

Open Monumentendag 8 september 2018



Thomaskerk geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Concerten om 11.00, 13.00 en 15.00 uur door Harmen Trimp, orgel en Marijke Beute, mezzosopraan.

Er zijn vrijwilligers aanwezig die u een rondleiding door de kerk kunnen geven en u alles over de symboliek in de Thomaskerk kunnen vertellen.

Kom kijken en luisteren op 8 september. En zegt het voort!

Activiteiten

Stiltekapel

De Stiltekapel biedt midden in de week een moment van rust en bezinning. U bent welkom om even bij te komen, te bidden of een kaarsje aan te steken. De kapel is elke woensdag geopend van 12.30 tot 13.30 uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).

ThomasThee

Op de woensdagen 5 en 19 september bent u van harte welkom in de hal van de kerk. Om 15.00 uur staat de thee klaar en er wordt natuurlijk voor iets lekkers gezorgd. We hopen velen van u te mogen begroeten om bij te praten en elkaar te ontmoeten. Van harte welkom!

ThomasBoek



Bij ThomasBoek bespreken we het romandebuut van de schrijver Arjen van Veelen 'Aantekeningen over het verplaatsen van obelisk'. Een zoektocht hoe dood en leven een betekenis te geven in het bestaan van vandaag.

Bijzonder is dat de schrijver zelf aanwezig zal zijn. Noteert u daarom deze datum alvast in uw agenda en zegt het voort!

Zoals altijd, is het vooraf gelezen hebben van de roman niet noodzakelijk, maar altijd aan te bevelen.

**Donderdag 13 september 2018 om 20.00 uur,
toegang € 5,- incl. koffie/thee.**

ThomasFilm



Dancer in the dark (2000), regie Lars von Trier

Selma is een Tsjechische immigrante die met haar zoontje Gene naar Amerika komt in de hoop op een betere toekomst. Selma's gezichtsvermogen is bijzonder klein en haar zoontje wacht hetzelfde lot. Een operatie zou Gene kunnen helpen, maar daar moet Selma eerst het geld voor bij elkaar sprokkelen. Ze werkt hard en wanneer ze het geld eindelijk heeft, lijkt de weg vrij voor een betere toekomst. Er zijn echter elementen waar Selma niet op gerekend heeft, die haar in de weg staan bij de voltooiing van haar droom.

Deze film van Lars von Trier wordt, samen met zijn 'Breaking the waves' wel het meest theologisch van inhoud genoemd. Het

verkent het thema van de zelfopoffering waardoor het hoofdpersonage, Selma, wel met Jezus wordt vergeleken. Enigszins problematisch is dat bij Von Trier het structureel vrouwen zijn die zichzelf moeten opofferen en in gevaar komen. Maar ook in meer algemene zin valt er veel over deze film na te praten. Is het inderdaad zo, dat wij ons, in het spoor van Christus, moeten opofferen. Of, is dat, heel protestants, eigenlijk voor eens en altijd gebeurd en moeten we dus met het hoofd recht op gaan?

Hoe dan ook, de film zal veel aanleiding geven tot een goed gesprek en daar gaat het om

Vrijdag 28 september 2018 om 19.30 uur in het ThomasTheater.

Toegang € 7,50 incl. koffie/thee en een drankje.

ThomasOpen presenteert:

Lunchconcerten

11 september: **Pianoduo Beth & Flo**

Elsbet Remeijn en Claudette Verhulst

25 september: **Itzel Mendez Martinez**

Hobo blaastrio

U bent welkom vanaf 12.00 uur. Er is dan koffie en thee, de toegang is gratis.

De concerten vangen aan om 12.30 uur en duren een half uur.

Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie

Dichten is dichtmaken

Drie ochtenden over de dichter Gerrit Kouwenaar, één van de vooraanstaande 'Vijftigers'.

Inleider: Wessel ten Boom

Zaterdag 8 en 22 september, 6 oktober 10.30 uur Thomaskerk

1968 Revolutiejaar?

Heeft de beroering van toen blijvende veranderingen gebracht?

Filosoof Bart Voorsluis waagt een poging tot een antwoord.

Dinsdag 25 september 20.00 uur Thomaskerk

Agamben lezen: wat er overblijft van Auschwitz

Inleider: Prof. dr. Rinse Reeling Brouwer

Dinsdag 18 september, 2 en 16 oktober 20.00 uur Thomaskerk

Teksten voor toeschouwers

Onder leiding van theateronderzoeker Christine Boer lezen deelnemers teksten van theaterproducties die in de komende maanden op de Amsterdamse planken komen.

'Melk en dadels' van Tibi Tofik door Het Nationale Theater, regie Daria Bukvic.

Mandag 24 september 10.30 uur Thomaskerk

'Het Hout' van Jeroen Brouwers door Internationaal Theater Amsterdam, regie Michiel van Erp.

Maandag 29 oktober 10.30 uur Thomaskerk

'The Fountainhead' van Ayn Rand door Internationaal Theater Amsterdam, regie Ivo van Hove.

Maandag 26 november 10.30 uur Thomaskerk

Symposium 'Betere Weerstand'

Naar aanleiding van het verschijnen van deel 5c van het *Verzameld Werk* van K. H. Miskotte: *Uit de dagboeken 1938-1940*, augustus 2018, organiseert de Dr. K. H. Miskotte Stichting een minisymposium 'Betere Weerstand' in de Willem de Zwijgerkerk te Amsterdam. De titel is ontleend aan de illegale brochure waaraan Miskotte meeschreef in het oorlogsjaar 1941.

Aanmelden graag via zinvol@online.nl

Vrijdag 5 oktober 2018 10.30 tot 13.00 uur incl. lunch, Willem de Zwijgerkerk Amsterdam

Colofon

Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam

Telefoon 020-673 81 71 (koster Roelf Koning)

www.thomaskerk.nl

Predikant: ds. Evert Jan de Wijer, tel. 020-673 92 30

Email: predikant@thomaskerk.nl

Telefonisch spreekuur: dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur.

Inloopsprek uur in de predikantskamer: iedere woensdag tussen 12.00 en 14.00 uur.

Pastorale nood: telefonisch via doorschakeling 24/7 bereikbaar.

Voorzitter kerkenraad: Jan Piek tel. 020-661 10 00

Koster: Roelf Koning tel. 020-673 81 71

Autodienst: Dick van Dijk tel. 020-644 88 11