



Maandbericht mei 2018

Overdenking

*'Zolang ik zweeg
sleten mijn beenderen weg
terwijl ik kreunde
heel de dag', Psalm 32, 3*

Over het algemeen wordt aangenomen dat Sigmund Freud nog maar weinig met het jodendom had, op en top geassimileerd aan de Westerse cultuur als hij was. Maar dit moet hij toch van de psalmen hebben: zwijgen over je misstappen is dodelijk. Het verteert je. Het slijt je beenderen weg en verandert de levenssappen van een mens in de droogte van een veel te lange en hete zomer.

Het helpt om ermee voor de draad te komen. Om het te zeggen. Opdat zowel dag als nacht niet langer meer veel te zwaar op je wegen.

Maar hoe zit dat in dagen van Facebook? In dagen van Cambridge Analytics? Smachten wij in deze dagen van de openbaarheid van alle dingen niet naar iets dat we geheim kunnen houden? Iets dat voor onszelf is? Waar niemand iets mee te maken heeft?

Natuurlijk en graag maar dit is een ander verhaal. Dit is wat je achtervolgt in je dromen. Waar je niet van slapen kunt.

En je biecht het niet op aan een overheid. Die uiteindelijk niet anders zal willen dan je controleren en in de gaten houden. Maar de psalmist wil dit kwijt aan de Ene. Aan zijn Heer.

Toegegeven, voor veel mensen was God ooit een soort overheid. Een God voor wie niets verborgen bleef. Alziend, alwetend, almachtig en wat al niet meer. Een angstbeeld op zichzelf.

Maar zo heeft de psalmist zijn God nooit gekend. Hij weet van een Heer die hem zijn vriendschap aanbiedt. Keer op keer. Die hem zijn last wil verlichten. Een God die hem raad wil geven. Zorgvuldig met zijn oog speurt of het jou wel goed gaat.

Eerder onmachtig dan almachtig fluistert deze Heer hem toe dat hij niet zo stijfkoppig moet zijn. Als een paard, een muilezel zonder verstand. Verhard en opgesloten in een veel te hoog opgetrokken autonomie. Een mens moet niet alles zelf willen opknappen en oplossen, anders komt het je te na. Dat is geen dreigement maar eigenlijk een nuchtere vaststelling van de feiten. Van wat er gebeurt, als je verstrikt raakt in schuld en schaamte. Eigenlijk de enige reden waarom wij de ander onze hand zouden durven te reiken, is ons tastend geloof in die God die daarmee begon. De Heer die ons de hand reikt.

Evert Jan de Wijer

Kerkdiensten

6 mei	10.30 uur	Ds. A.A. van Berge
10 mei	10.00 uur	Ds. E.J. de Wijer Hemelvaartsdag, dienst in Beatrixpark
13 mei	10.30 uur	Ds. R.J. van Zwieten
20 mei	10.00 uur	Ds. E.J. de Wijer en Ds. J. Heuvelink Pinksteren, dienst in de Oranjekerk
27 mei	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer
3 juni	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer

Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag organiseren de gezamenlijke kerken in Amsterdam-Zuid een ochtendgebed in het Beatrixpark. Zingen in de buitenlucht, samen stil zijn, genieten van muziek en ontmoeting bij de koffie. Iedereen is van harte welkom. En dit jaar voor het eerst: Neem iets mee om op te zitten – voor jezelf of voor een ander!

Met voorganger ds. Evert Jan de Wijer en pianist Jurriaan Berger.

Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36.

Donderdag 10 mei om 10.00 uur in het Beatrixpark, ingang Diepenbrockstraat

Pinksteren

20 mei a.s. vieren wij met de gemeenschappelijke protestantse kerken in Zuid het feest van Pinksteren. Vanaf 10.00 uur beginnen wij met koffie in de Oranjekerk om langzaamaan met de dienst te beginnen om 10.30 uur, waarin voor zullen gaan ds. Jantine Heuvelink van de Oranjekerk en ds. Evert Jan de Wijer van de Thomaskerk. U bent van harte welkom voor een vrolijk en inspirerend feest.

Medewerking wordt verleend door de cantorij van de Oranjekerk o.l.v. Annemart Franken.

Wilt u meezingen? Aanmelden kan via frankenvbloemendaal@versatel.nl

De repetitiedata zijn maandag 7 en 14 mei 18.45-20.00 uur in de Oranjekerk. (toegang tot de kerkzaal is via het tuinhok en tuindeuren kerk).

Zondag 20 mei vanaf 10.00 uur in de Oranjekerk, 2e Van der Helststraat 1-3, Amsterdam.

De Willem de Zwijgerkerk en de Thomaskerk zullen die zondag gesloten zijn.

ZATERDAG 5 MEI: VRIJHEIDSMAALTIJD IN DE THOMASKERK

Het is de eerste keer dat de Thomaskerk, op uitnodiging van het 4 en 5 mei comité, een



Vrijheidsmaaltijd organiseert. Waar op 4 mei de doden herdacht worden, vieren we op 5 mei de vrijheid.

Er is een interessante spreekster en er zal een eenvoudige maaltijd worden geserveerd.

De Vrijheidsmaaltijd wordt gehouden tussen 17.00 en 19.00 uur met een speciaal voor die dag samengesteld programma:

17.00 uur: Inloop

17.15 uur: Gesprek met Ellen Eliel-Wallach over haar bevrijding uit de kampen.

18.00 uur: Toast op de Vrijheid en Maaltijd

18.55 uur: Slotwoord

Iedereen is welkom. Deelname is gratis.

Wel opgeven via Thomasvrijheidsmaaltijd2018@gmail.com

Meer informatie op www.4en5meiamsterdam.nl

Herinnering - Gesprek bij de borrel

Op donderdag 31 mei a.s. is er om 20.30 uur een bijeenkomst in de kerkzaal van de Thomaskerk voor gemeenteleden van 50 tot 70 jaar. Het gaat om onderlinge ontmoeting aan de hand van één of meer gespreksthema's. U hebt hierover in februari al een brief ontvangen. Dat is al weer enige tijd geleden, dus een herinnering aan dit "gesprek bij de borrel" is dan ook op z'n plaats.

Allen hartelijk welkom!

Namens het consistorie,

Evert Jan de Wijer

Agenda

1 mei	12.30 uur	ThomasLunchconcert
2 mei	15.00 uur	ThomasThee
3 mei	20.00 uur	ThomasBoek (i.p.v. 10 mei Hemelvaartsdag)
5 mei	17.00 uur	Vrijheidsmaaltijd
15 mei	12.30 uur	ThomasLunchconcert
16 mei	14.00 uur	Meelezen op woensdag
	15.00 uur	ThomasThee
23 mei	14.00 uur	Meelezen op woensdag
24 mei	17.00 uur	TienerThomas
25 mei	19.30 uur	ThomasFilm
29 mei	12.30 uur	ThomasLunchconcert
30 mei	14.00 uur	Meelezen op woensdag
	15.00 uur	ThomasThee
31 mei	20.30 uur	Bijeenkomst gemeenteleden 50+
1 juni	19.30 uur	Film TienerThomas

Activiteiten

Stiltekapel

De Stiltekapel biedt middenin de week een moment van rust en bezinning. De kapel is elke woensdag open van 12.30 tot 13.30 uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).

ThomasThee

Op de woensdagmiddag in de even weken bent u van 15.00 tot 16.30 uur van harte uitgenodigd bij de ThomasThee in de hal van de kerk. Onder het genot van een kopje thee is er alle tijd om over verschillende onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen. Deze maand wordt de ThomasThee gehouden op woensdag **2, 16 en 30 mei**.

Welkom voor een eerste keer of als een "oude bekende".

ThomasBoek



'Hoor nu mijn stem' van Franca Treur

'Met haar nieuwste roman keert Franca Treur weer terug naar het decor van haar jeugd. Tegelijkertijd meldt zich onweerstaanbaar het moderne leven dat daar definitief afscheid van neemt. Met veel compassie slaat zij echter deze jeugd gade en heeft een goed oog voor het heimwee dat blijft bestaan.

Toch is er geen weg terug en die hoeft er ook niet te zijn. Zolang mensen elkaar maar horen en elkaar zo af en toe een beetje begrijpen'.

Donderdag 3 mei om 20.00 uur, toegang € 5,00 incl. koffie/thee

ThomasFilm



Happy End (2017), regie Michael Haneke

Anne Laurent staat aan het hoofd van een groot bouwbedrijf, dat ze heeft overgenomen van haar dementerende vader. De rijke familie Laurent woont in een groot landhuis in Calais. Als Ève, de 13-jarige dochter van Anne's broer Thomas, bij de familie komt wonen, worden de verkrampde familiebanden blootgelegd.

'In deze film herneemt de Oostenrijkse filmmaker een oud thema: hoe de Westerse samenleving het spook van de eenzaamheid niet weet te bestrijden. Tussen de regels door klinkt de aloude, bijbelse boodschap: wie vergeet om te zien naar de ander, krijgt vroeg of laat de kritische vraag in het gezicht geworpen 'waar je was toen het nodig was'. We kunnen proberen om onverstoort aan die vraag voorbij te leven. Maar in deze film klinkt toch vooral het verlangen naar een 'happy end'. Het is niet onmogelijk'.

Vrijdag 25 mei 2018 om 19.30 ThomasTheater, toegang € 7,50 incl. koffie/thee en een drankje.

TienerThomas – uitnodiging

Wij, de tieners van de Thomaskerk, nodigen jullie uit op vrijdag **1 juni a.s.** voor een ouderwets avondje tv. Veel van jullie favoriete programma's komen langs. Er is voor ieder wat wils: het journaal, Andere Tijden en Voetbal Inside staan zeker op de rol. Andere titels houden we nog even voor ons. Alle programma's worden belicht vanuit een door ons gekozen thema.

Kortom, laat de tv thuis uit en zorg dat je uiterlijk 19.15 uur paraat zit in ons theater.

Wij zouden het fijn vinden als het theater vol zit!

Met groet,

Anne, Ruben, Femke, Evert-Jan en Hans

ThomasOpen presenteert:

Lunchconcerten

1 mei - **Sancan duo**

Joan Handels, fluit; Toine Martens, piano

15 mei - **CvA trombone ensemble** o.l.v. Pierre Volders

29 mei - **The Hague String Trio**

Miriam Kirby, cello; Justyna Briefjes, viool; Julia Dinerstein, altviool

U bent welkom vanaf 12.00 uur. Er is dan koffie en thee, de toegang is gratis.

De concerten vangen aan om 12.30 uur en duren een half uur.

Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie

-KORAN LEZEN/Het ABC van Bijbel en Koran

Gespreksleider: Wessel ten Boom

Zaterdag 19 mei 10.30 uur Thomaskerk

-LUCBERT

Gespreksleider Martien Brinkman

Dinsdag 8 mei 20.00 uur Thomaskerk

-HET KWAAD HET HOOFD BIEDEN

Els van Swol over Susan Neiman

Zaterdag 12 mei 10.30 uur Thomaskerk

Voor meer informatie: www.leerhuisamsterdam.nl

Colofon

Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam

Telefoon 020-673 81 71 (koster Roelf Koning)

www.thomaskerk.nl

Predikant: ds. Evert Jan de Wijer, tel. 020-673 92 30

Email: predikant@thomaskerk.nl

Telefonisch spreekuur:

dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur

Inloopspreekuur in de predikantskamer:

iedere woensdag tussen 12.00 en 14.00 uur

Pastorale nood:

telefonisch via doorschakeling 24/7 bereikbaar

Voorzitter kerkenraad: Jan Piek tel. 020-661 10 00

Koster: Roelf Koning tel. 020-673 81 71

Autodienst: Dick van Dijk tel. 020-644 88 11