



Maandbericht juni 2019

Overdenking

'Mijn hart trilt van een goedgestemd woord,
zeggen zal ik
wat ik maakte voor een koning
mijn tong
is de pen van een die vaardig schrijft' (psalm 45, 2)

Het hoge woord moet er maar meteen uit: dit is een waardeloze psalm. Met nauwelijks verholen ijdelheid beschrijft de psalmist zijn vaardige pen en met holle clichés de schoonheid van de bruid van de koning. Ze is mooi, daar niet van, en de koning begeert haar. Zolang ze maar wel haar plaats weet. Het is één grote theologische affirmatie van het bestaande en de bestaande verhoudingen en dat is theologie op zijn smalst. De politieke en militaire macht van de koning wordt uitgebreid beschreven en verder is het leuk dat er meisjes zijn die heerlijk geurend de hallen vullen met hun gekir. Een hoogleraar arbeidsrecht is er niets bij.

Hier wordt de psalmist een hofdichter. Een dichter des Vaderlands. Al zijn er in die rij betere voorbeelden te vinden van onafhankelijkheid.

De psalm is geschreven door de zonen van Korach. De lessen van hun vader dreigen wat vergeten te worden. Zij verheerlijken wat zij voor ogen zien. Toch vallen middenin de psalm wat woorden die verrassen. De koning wordt verzocht uit te rijden 'om een woord van trouw, zachtmoedigheid en gerechtigheid'. Helemaal kwijt zijn de zonen het nog niet. De werkelijkheid heeft hen nog niet helemaal betoverd. Iets van Korach is nog altijd aan hen. Onder al dat klatergoud zit toch een messiaans verlangen.

Evert Jan de Wijer

Uit de kerkenraad

Wij zeggen de heer Fokko Faber veel dank voor zijn 'interimscribaat'. De periode dreigde veel langer te worden dan hij tevoren had bedacht maar opgewekt en zonder morren nam hij de honneurs waar. Vroeg in de morgen werd de kerkenraad van vele mails voorzien en welsprekend waren zijn brieven en verslagen. Tot onze grote vreugde bleek mw Connie Hoek bereid om het scribaat van de Thomaskerk te aanvaarden. Daar zijn wij heel blij en dankbaar voor. Zeer gedegen heeft zij zich op haar taak voorbereid en wij hebben er alle vertrouwen in dat zij het goed zal doen. Van harte welkom!

Diaconie

Als jaarlijks diaconaal doel hebben wij voor het seizoen 2018/2019 gekozen voor de Sociale Kruidenier. De Sociale Kruidenier is een supermarkt en ontmoetingsplek voor Amsterdammers met een krappe beurs. Tijdens de maandelijkse collecte wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Sociale Kruidenier door een inlegvel in de orde van dienst. Naast de collectes ontvangen wij ook giften voor dit doel. Dit heeft geresulteerd in een bedrag van € 2.176,56 over het eerste half jaar. Tevens hebben wij in februari een inzameling van lang houdbare producten gehouden, hetgeen tot 6 volle kratten met houdbare producten heeft geleid die in de winkel worden verkocht tegen een sterk gereduceerde prijs. De producten zijn een aanvulling op het voedselpakket en keuzevrijheid staat hierbij centraal: klanten kiezen zelf aan welke producten zij behoefte hebben. De opbrengst wordt gebruikt om weer nieuwe producten aan te schaffen voor in de winkel. De diaconie is van plan om in de zomer een tweede inzameling van producten te organiseren. Wij stellen u hiervan vooraf op de hoogte met een boodschappenbriefje.

De diaconie heeft uw hulp hard nodig. Meld u aan als u bereid bent om hand- en spandiensten te verrichten. Wij houden u via het Maandbericht op de hoogte van onze activiteiten waarbij we extra hulp kunnen gebruiken. Wij zoeken nu al extra mensen voor de ThomasThee en iemand die het leuk vindt om het rooster te maken voor de ThomasThee.

Kerkdiensten

2 juni	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, Schrift & Tafel
9 juni	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer en ds. R. Knijff, Pinksteren, boekentafel
16 juni	10.30 uur	Ds. S. de Vries
23 juni	10.30 uur	Ds. R. van Zwieten
30 juni	10.30 uur	Ds. A. van Nieuwpoort

Pinksteren, zondag 9 juni 10.30 uur Thomaskerk

Gezamenlijke dienst met de Willem de Zwijgerkerk en de Oranjekerk, voorgangers zijn ds. E.J. de Wijer en ds. R. Knijff. Harmen Trimp bespeelt het orgel. In deze dienst wordt uitgevoerd de Bachcantate '*Jauchzet Gott in alle Landen*'.

Cantate '*Jauchzet Gott in alle Landen*'

De cantate *Jauchzet Gott in alle Landen* is niet voor een specifieke zondag in het kerkelijk jaar geschreven. Op de omslag noteerde Bach zelfs: *et in ogni tempo*, voor algemeen gebruik in het kerkelijk jaar. De vrolijke tekst en de virtuoze trompetpartij is erg geschikt voor een kerkelijke hoogtijdag als Pinksteren. In de eerste zin klinkt een oproep aan alle landen om zich te verheugen, in die lokroep resoneert eigenlijk het hele Pinkstergebeuren. In de cantate klinkt ook het lied *Sei lob und Preis mit Ehren*. Het 'Alleluja' aan het slot zou je eigenlijk ook als een feestelijke afsluiting van de Paascyclus kunnen zien.

Uitvoerenden:

Soliste is sopraan Petra Stoute. Daarnaast verleent het ensemble Giardino Musicale haar medewerking. Het ensemble Giardino Musicale (www.giardinomusicale.nl) bestaat uit:

Louella Alatiit - viool 1; Agnieszka Papierska - viool 2;
Ivan Saez Schwartz - altviool; Elske Tinbergen - cello;
Alon Portal – contrabas; Nicolas Isabelle – trompet.

Let op: In het eerstvolgende nummer van Kerk in Mokum verschijnt een interview met cantor-organist Harmen Trimp!

Agenda

5 juni	14.00 uur	Meelezen op woensdag
11 juni	12.30 uur	ThomasLunchconcert
12 juni	15.00 uur	ThomasThee
25 juni	12.30 uur	ThomasLunchconcert
26 juni	15.00 uur	ThomasThee

Activiteiten

Stiltekapel

Iedereen die behoefte heeft aan een moment van stilte, bezinning of gebed kan de Stiltekapel in de Thomaskerk bezoeken. Op de boekentafel bij de ingang liggen onder andere gebedenboeken, psalmberijmingen en meditatielectuur. Er ligt een intentieboek om een persoonlijke gedachte of een gebed in op te schrijven. De Kapel is elke woensdag geopend van 12.30 tot 13.30 uur en is bereikbaar via de hof achter de kerk.

ThomasThee

Op de woensdagen 12 en 26 juni is het tussen 15.00 en 16.30 uur ThomasTheeTijd voor iedereen die houdt van gezelligheid, een goed gesprek en thee met wat lekkers.

Hartelijk welkom voor een eerste keer of als 'oude bekende'.

ThomasOpen presenteert:

Lunchconcerten

11 juni – **Rutger van Oeveren**, bas; **Jaap Kooi**, piano

25 juni – **Elise Besemer**, viool; **Ramon van Engelenhoven**, piano

U bent welkom vanaf 12.00 uur. Er is dan koffie en thee, de toegang is gratis.

De concerten vangen aan om 12.30 uur en duren een half uur.

Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie

LEOPOLD

J.H. Leopold (1865-1925) was leraar klassieke talen in Rotterdam. Zijn grootheid als dichter drong pas langzaam, vooral na zijn overlijden, door. Inmiddels geldt hij als een van onze grootsten met een tamelijk bescheiden oeuvre.

Wessel ten Boom is theoloog en kenner van poëzie.

Zaterdag 1 juni 10.30 uur Thomaskerk

DE SCHOOL VAN MISKOTTE

De bijeenkomsten worden geleid door **Wilken Veen** (predikant voor het Leerhuis) en **Evert Jan de Wijer** (predikant Thomaskerk).

Dinsdag 4 juni 20.00 uur Thomaskerk

Het programma Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie voorjaar 2019 staat op www.thomaskerk.nl

Colofon

Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam
Telefoon 020-673 81 71 (koster Roelf Koning)
www.thomaskerk.nl

Predikant: ds. Evert Jan de Wijer, tel. 020-673 92 30

Email: predikant@thomaskerk.nl

Telefonisch spreekuur:

dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur

Inloopspreekuur in de predikantskamer:

iedere woensdag tussen 12.00 en 14.00 uur

Pastorale nood:

telefonisch via doorschakeling 24/7 bereikbaar

Voorzitter kerkenraad: Jan Piek	tel. 020-661 10 00
Scriba	scriba@thomaskerk.nl
Koster Roelf Koning	tel. 020-673 81 71
Autodienst: Dick van Dijk	tel. 020-644 88 11