



Maandbericht november 2018

Overdenking

*‘Een musiceerstuk, v. David,
voor het-in-gedachten-brengen’.* (Psalm 38, 1)

Mijn oog valt op het merkwaardige opschrift boven deze psalm. ‘Een musiceer-stuk van David voor ‘het-in-gedachten-brengen’. Alleen boven psalm 70 vinden we een dergelijk opschrift weer. Teruggekeerd aan het hof van Farao, herinnert de schenker zich zijn donkere tijden in de gevangenis. Tegenover de profeet Elia herinnert de weduwe van Sarefat zich plotseling haar cynisme tegenover de overvloed aan voedsel en toekomst die de profeet haar beloofde. Van andere plekken rept mijn concordantie niet. Ik stel mij dus voor dat David in goeden doen is maar zich plotseling zijn wanhoop en crisis weer herinnert. Zo kan het gaan, dat de duisternis van je bestaan je weer aangrijpt, misschien wel juist op die momenten dat je dacht dat je er weer stond, dat je er weer was.

De psalmist herinnert zich zijn ziekbed. Hoe hij met zweren was overdekt. Hij herinnert zich het sociale isolement waarin hij verzeild raakte en hij herinnert zich zijn schuld daaraan. Dat laatste maken wij niet goed mee, dat vanzelfsprekende verband tussen ziekte en zonde dat inderdaad in bijbelse tijden automatisch wordt gelegd. Ziek zijn lijkt mij zonder schuldvragen al een hele opgave. Maar dat is allemaal wijsheid achteraf. De zieke ervaart het zo. Hij staat met zijn mond vol tanden. Hij wordt niet gehoord. Er wordt maar wat met hem gedaan. Hij is aan zijn lot overgeleverd.

Iets in hem protesteert. Dit is toch geen leven? Is het eigenlijk niet Godgeklaagd hoe het allemaal gaat? Misschien is die verontwaardiging wel het begin van de route uit de crisis. In de diepste duisternis legt David zich niet bij de feiten neer. Hij brengt zich iets in gedachten. Niet alleen zijn deplorabele toestand van weleer. Ook niet zijn huidige situatie van relatieve welstand. Want morgen kan het weer anders zijn. Maar een toekomst die redding brengt. De toekomst van de Heer die hem te hulp zal schieten.

Evert Jan de Wijer

Uit de kerkenraad

Op 14 december aanstaande wordt vanaf 18.00 uur de jaarlijkse Adventsmaaltijd gehouden. Noteert u deze datum vast in uw agenda. Meer informatie volgt binnenkort.

Kerkdiensten

4 november	10.30 uur	Ds. W. Klouwen
11 november	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, Schrift & Tafel
18 november	10.30 uur	Ds. R.J. van Zwieten, boekentafel
25 november	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, Laatste Zondag Kerkelijk Jaar, m.m.v. Elma Dekker, sopraan

Thomascantorij 2018

Op Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december, zal de Thomascantorij meewerken aan de viering. Op de volgende dinsdagavonden wordt er gerepeteerd in de Thomaskerk van 19.45 – 21.00 uur:

- Dinsdag 27 november
- Dinsdag 4 december
- Dinsdag 11 december
- Dinsdag 18 december

-Dinsdag 25 december, Kerstmorgen, generale repetitie om 9.15 uur. Viering om 10.30 uur.

Opgeven kan bij cantor-organist Harmen Trimp via email harmentrimp@hotmail.com of via telefoon 06-41705850.

Agenda

3 november	16.00 uur	Boekpresentatie Alex van Ligten
6 november	12.30 uur	ThomasLunchconcert
7 november	14.00 uur	Meelezen op woensdag
	20.00 uur	Met Jona de diepte in
8 november	20.00 uur	ThomasBoek
14 november	15.00 uur	ThomasThee
	20.00 uur	Met Jona de diepte in
16 november	19.30 uur	Nacht van de Bijbel
20 november	12.30 uur	ThomasLunchconcert
21 november	14.00 uur	Meelezen op woensdag
	20.00 uur	Met Jona de diepte in
27 november	19.45 uur	Thomascantorij
28 november	15.00 uur	ThomasThee
	20.00 uur	Met Jona de diepte in
30 november	19.30 uur	ThomasFilm

Activiteiten

Stiltekapel

De Stiltekapel biedt midden in de week een moment van rust en bezinning. U bent welkom om even bij te komen, te bidden of een kaarsje aan te steken. De kapel is elke woensdag geopend van 12.30 tot 13.30 uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).

Presentatie van het nieuwe boek van Alex van Ligten: "Bij liefde hoort een gezicht"



Alex van Ligten schreef een boek waarin hij de teksten van liederen die in de Bijbel voorkomen nieuwe woorden en vormen gaf. Na een gesprek over het boek tussen Evert Jan de Wijer en Alex van Ligten, zullen Geeske Hovingh, Anneke Terstall-Dijkstra, Erik Jurgens en Alex van Heusden ieder twee van Alex' 'geen-nieuwe-liedjes' voorlezen en van hun commentaar voorzien. Dit alles wordt afgewisseld met pianospel door Henri Heuvelmans.

De kerk is open vanaf 15.30 uur, koffie en thee staan dan klaar. Na de bijeenkomst, die een klein uur zal duren, is er gelegenheid het boek aan te schaffen en het glas te heffen.

In verband met de logistiek zou het fijn zijn als we ongeveer weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Opgeven kan via e-mail info@denyl.nl of via telefoon 06-40202689.

Zaterdag 3 november 2018 om 16.00 uur, ThomasTheater

Met Jona de diepte in

Jona, de profeet, is vooral bekend van zijn drie dagen in de buik van 'de wallevis'. Het gelijknamige boek bevat behalve deze mens-reddende vis in de diepte van de zee, ook nog koeien met berouw en een boom-etende worm. Wie het boek Jona goed leest, zal ontdekken dat het zowel tragiek als humor en satire bevat. Wat dat betreft is het een a-typisch geschrift over een a-typische profeet, dat eigenlijk alleen maar interessanter wordt naarmate je je meer verdiept in alle symboliek en betekenislagen die zich in het boek verscholen houden. Kortom, het boek Jona nodigt uit om mee de diepte in te gaan. En dat gaan we doen: vier woensdagen in november, vier hoofdstukken, vier perspectieven.

Data: **7, 14, 21 en 28** november van 20:00-21:30 uur in de Thomaskerk.

Deze Bijbeltafel wordt gegeven door mij, Angeliek Knol (predikant in opleiding).

Aanmelden voor de eerste bijeenkomst kan tot **maandag 5 november** door een mailtje te sturen naar angeliek.knol@gmail.com. Ik kijk ernaar uit samen met jullie de diepte in te duiken.

ThomasBoek



Bij ThomasBoek bespreken we deze maand het befaamde boek van Murat Isik, *Wees onzichtbaar!*

Het relaas van een volwassenwording in de Bijlmer onder de knoet van een tirannieke vader. Over hoe dat zit en mogelijk zou moeten zitten tussen vaders en zonen, dochters en moeders, zijn nogal wat verhalen in de Bijbel. Hoe verhouden die zich met deze nieuwe stroom in de Nederlandse literatuur, waarin met name kinderen van allochtone afkomst deze inhaalslag maken?

Zoals te doen gebruikelijk, is het lezen van de roman geen voorwaarde om in dit gesprek mee te doen.

Donderdag 8 november 2018 om 20.00 uur, Thomaskerk, toegang € 5,= incl. koffie/thee

ThomasThee

Op de woensdagen **14** en **28** november bent u van harte welkom in de hal van de Thomaskerk. Tussen 15.00 en 16.30 uur is er alle tijd om elkaar op een gezellige en ontspannen manier te ontmoeten. Er wordt altijd voor een gespreksonderwerp gezorgd, bv. een actualiteit, een boek of een tentoonstelling. Van harte welkom!

Let op: in december wordt er geen ThomasThee gehouden!

De Nacht van de Bijbel



Het thema van de Nacht van de Bijbel is 'Ongelofelijk'. De bereidheid om geraakt te worden (over kunst en geloof)

Dit jaar zal journalist Yvonne Zonderop de hoofdgast zijn, die met haar boek *Ongelofelijk, Over de verrassende terugkeer van religie*, een verrassende bijdrage heeft geschreven over de rol van religie in de samenleving.

Daarnaast zullen ook Wessel Stoker (Em. hoogleraar Esthetica Vrije Universiteit Amsterdam), Sarah van Sonsbeeck (kunstenares) en Katja Weitering (Amsterdamse Kunstraad, Museum Catharijneconvent) een bijdrage leveren.

Niemand minder dan de beroemde jazz-zangeres Denise Jannah zal muzikale medewerking aan deze avond verlenen.

De Nacht van de Bijbel staat onder leiding van journalist Wilfred Scholten en predikant van de Thomaskerk Evert Jan de Wijer.

Vrijdag 16 november 2018, 19.30 uur – 22.30 uur ThomasTheater, toegang € 10,= . Reserveren via www.thomasopen.nl en betalen via Ideal of contant op de avond zelf aan de zaal.

ThomasFilm



Call me by your name (2017), regie Luca Guadagnino

Italië, zomer 1983. Elio, een vroegrijpe 17-jarige jongen, brengt zijn dagen door met het spelen van klassieke muziek, lezen en het flirten met zijn vriendin.

Op een dag arriveert Oliver een charmante Amerikaanse student die Elio's vader, een eminente professor, als stagiair komt helpen. Elio en Oliver ontdekken die zomer de onstuimige pracht van een ontwakend verlangen dat hun leven voorgoed zal veranderen.

In de liefde ligt ook verraad en verloochening op de loer. Is onvoorwaardelijke liefde tussen mensen eigenlijk wel mogelijk? Of sluiten wij toch altijd compromissen en staat tussen droom en daad de werkelijkheid lelijk in de weg?

Vrijdag 30 november 2018, 19.30 uur in het ThomasTheater. Toegang € 7,50 incl. koffie/thee en een drankje.

ThomasOpen presenteert:

Lunchconcerten

- 6 november - **Juten & Bouw**
Eveline Juten, zang, cister en luit; Arwen Bouw, barokviool
- 20 november - **Seán Morgan-Rooney**, piano

U bent welkom vanaf 12.00 uur. Er is dan koffie en thee, de toegang is gratis.
De concerten vangen aan om 12.30 uur en duren een half uur.

Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie

-Koran lezen

Wie zeggen de Joden, Christenen en Moslims dat ik ben?

De bijeenkomsten worden geleid door Anton Wessels

Zaterdag 3 en 17 november, 1 en 15 december 10.30 uur Thomaskerk

-Kerk en dekolonisatie: Indonesië 1945-1949

Dr. Philip Quarles van Ufford, ontwikkelingssocioloog en schrijver van
"Als uw leerlingen tussen de volken"

Dinsdag 6 november 20.00 uur Thomaskerk

-De school van Miskotte

De bijeenkomsten worden geleid door Wilken Veen (predikant voor het leerhuis) en
Evert-Jan de Wijer (predikant Thomaskerk).

Dinsdag 13, 20 en 27 november 20.00 uur Thomaskerk

-Teksten voor toeschouwers

Onder leiding van theateronderzoeker Christine Boer lezen deelnemers teksten van theater-
producties die in de komende maanden op de Amsterdamse planken komen.

'The Fountainhead' van Ayn Rand door Internationaal Theater Amsterdam, regie Ivo van Hove.

Maandag 26 november 10.30 uur Thomaskerk

Nieuwe serie Preek van de Leek 2018

Met een preek over de liefde opent journalist **Femke van der Laan**, weduwe van Eberhard van der Laan, op zondagmiddag 4 november de serie Preek van de Leek 2018. Op zondag 11 november is het de beurt aan oud-NOS-nieuwslezer **Noraly Beyer** en zondag 18 november beklimt radio 538-dj **Wietze de Jager** de preekstoel van de Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452, Amsterdam.

Aanvang 17.00 uur - Kerk open om 16.30 uur.



Weet u dat er in Amsterdam vier kerken gewijd zijn aan Sint Nicolaas? Dat zijn de Oude Kerk, de schuilkerk Onze Lieve Heer op Solder, de Nicolaasbasiliek tegenover

het Centraal Station, maar ook de Russisch-Orthodoxe parochiekerk aan de Lijnbaansgracht.

In deze laatste kerk organiseert de Raad van Kerken Amsterdam een (eerste) "**Nicolaasviering**", die begint met een vesper in de Russisch-Orthodoxe traditie. Daarna volgt een korte meditatie en de avond wordt afgesloten met een maaltijd van soep en brood.

Vrijdag 30 november 2018, vanaf 18.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur.
Parochiekerk Heilige Nicolaas van Myra, Lijnbaansgracht 47, 1015 GR Amsterdam.

Colofon

Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam
Telefoon 020-673 81 71 (koster Roelf Koning)
www.thomaskerk.nl

Predikant: ds. Evert Jan de Wijer, tel. 020-673 92 30
Email: predikant@thomaskerk.nl

Telefonisch spreekuur: dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur.

Inloopspreekuur in de predikantskamer: iedere woensdag tussen 12.00 en 14.00 uur.

Pastorale nood: telefonisch via doorschakeling 24/7 bereikbaar.

Voorzitter kerkenraad: Jan Piek tel. 020-661 10 00
Koster: Roelf Koning tel. 020-673 81 71
Autodienst: Dick van Dijk tel. 020-644 88 11