



ORDE VAN DIENST

zondag 30 juli 2017

Voorganger: Ds. André Fox
Organist: Klaas Hoekman
Ouderling van dienst: Pauline Hagemeijer
Diaken van dienst: Corine Waaning

Opgang

Orgelspel

Gemeente gaat staan

Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 2

Bemoediging

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

G: en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus

G: Amen.

Vervolg: Psalm 84: 3

V: *Hoor Israël*

De HEER is onze God

De HEER is één en enig

Gij zult de HEER uw God liefhebben

met geheel uw hart

en met geheel uw ziel

en met geheel uw kracht

G: Amen

Vervolg: Psalm 84: 6

Gemeente gaat zitten

Gebet om ontferming

Gemeente zingt:

Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde

Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart

Gemeente zingt: Gezang 654: 1, 4 en 5

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten

Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Psalm 26 (eigen vertaling)

- 1 Van David.
Doe mij recht, JHWH,
want ik, in mijn integriteit ben ik mijn weg gegaan,
op u JHWH heb ik vertrouwd,
ik zal niet wankelen.
- 2 Toets mij JHWH, stel mij op de proef,
keur mijn nieren en mijn hart,
- 3 want uw goedertierenheid staat mij voor ogen,
in uw trouw heb ik gewandeld.
- 4 Ik ben niet gaan zitten bij waardeloze kerels,
bij huichelaars zal ik niet komen.
- 5 Ik haatte de vergadering van kwaadstichters
en bij de boosdoeners ga ik niet zitten.
- 6 Ik was mijn handen in onschuld
en maak de omgang om uw altaar, o JHWH
om de klank van een danklied te laten horen
en al uw wonderen te vertellen.
- 8 JHWH, het huis waar u woont heb ik liefgehad,
de plaats waar uw heerlijkheid verblijft.
- 9 Neem mijn ziel niet weg samen met de zondaars,
noch mijn leven met de mannen van bloed,
10 die de handen vol hebben aan schandelijk gedrag,
hun rechterhand is gevuld met smeergeld.
- 11 Maar ik, ik ga mijn weg in mijn integriteit,
verlos mij en wees mij genadig.
- 12 Mijn voet staat op effen grond,
in de samenkomsten zal ik JHWH zegenen.

Gemeente zingt: Psalm 119: 14 en 15

Tweede Schriftlezing: Lucas 18: 9 - 14 (NBG'51)

- 9 Hij sprak ook met het oog op sommigen, die van zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachtten, deze gelijkenis:
- 10 Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de een was een Farizeeër de ander een tollenaar.
- 11 De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zó ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar;
- 12 ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten.
- 13 De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig!
- 14 Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING

Gemeente zingt: Psalm 119a

VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR: (aanvang 10.30 uur)

6 aug.: Ds. N.G. Scholten
Gemeenschappelijke dienst
met de Oranjekerk en de
Willem de Zwijgerkerk

13 aug.: Ds. E.J. de Wijer
Schrift & Tafel
Boekentafel
Gemeenschappelijke dienst
met de Oranjekerk en de
Willem de Zwijgerkerk

20 aug. : Ds. E.J. de Wijer

27 aug. : Dhr. A. van Heusden

COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 23 JULI 2017

Koopvaardijpastoraat en Toerusting en vorming	€ 527,92
Offerblok	€ 127,50

Agenda

Wo. 2 aug. : **Geen Meelezen**

Van 23 juli t/m 27 augustus is er geen Kleine Thomas

De **Stiltekapel** biedt midden in de week een moment van rust en bezinning. De kapel is elke woensdag geopend van 12.30 tot 13.30 uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).

Giften voor de Stichting Vrienden van de Thomaskerk op rek.nr. NL37 RABO 0119 0842 52 t.n.v. Stichting Vrienden van de Thomaskerk.

Giften in het offerblok in de hal zijn bestemd voor de eredienst.

Gastenboek: voor nader contact en kennismaking met predikant of ouderling kunt u uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer vermelden in het gastenboek in de hal. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.