



## Maandbericht juni 2018

### Overdenking

Psalm 33, 1-6

*'Zingt voor hem een nieuw gezang!-  
op z'n schoonst moet ge spelen,  
dat het schalt!', Psalm 33, 3*

De Heer een nieuw lied zingen, dat zou wat zijn! Maar hoe krijg je een nieuw lied op de lippen als het overal op aarde steeds het oude liedje blijkt te zijn?

De laatste keer dat ik vol vuur een nieuw lied zong, moet samen met de Britse popband UB40 geweest zijn. Het was op het hoogtepunt van de anti apartheidsstrijd en het hing in de lucht dat het niet lang meer zou duren. Het was trouwens ook in die dagen dat de leden van de band zich nog levendig konden herinneren dat hun naam, UB40, stond voor het werkloosheidsformulier dat zij wekelijks moesten inleveren voordat zij als band naam begonnen te maken. De laatste keer dat ik nog iets van hen vernam, bleek iedereen met iedereen ruzie te hebben en ging dat vooral over Kaaimaneilanden, NV's en BV's en wie elkaar nog wat schuldig was.

Misschien zat het hem toen al op de tekst vast want toen ik het nakeek, bleek het lied niet, zoals ik altijd had gedacht, 'We will sing a new song' maar 'we will sing our own song' te heten. Dat is toch een wereld van verschil.

Israël wordt hier opgeroepen een nieuw lied te zingen. Misschien wordt het ooit haar eigen lied. Maar voorlopig is het een lied des Heren. Over zijn woord dat de wateren bedwingt. Over zijn geestesadem die orde schept in hemel en op aarde.

Dat lied. Niet het *eigen* lied. Dat is het lied van wie zich *zelf* vrij vecht. In de dagen van de anti apartheidsstrijd zeer begrijpelijk en nabij. Maar voordat je het weet, laat je de slimmeriken van de Zuidas uitvogelen waar je het meest gebeiteld zit. Dat is het vertrouwen op het paard, waarvan deze zelfde psalm rept. Dat is een leugen, zingt de psalm kortweg. Hij zal je niet redden, hoe groot en indrukwekkend zijn vermogen ook is.

Het heeft iets akelig passiefs: niet het eigen, maar het lied des Heren te zingen. Toch getuigt het van grote moed. De moed om te vertrouwen op de vriendschap van de Heer. In de dagen dat de hele wereld zich tot de tanden lijkt te bewapenen, is het verrassend ontwapenend. Zomaar een nieuw lied te zingen!

Evert Jan de Wijer

## Uit de kerkenraad

### Algemene Verordening Gegevensbescherming

U hebt indertijd aangegeven dat u het Maandbericht Thomaskerk per e-mail wilt ontvangen. Het maandbericht bevat informatie over o.a. kerkdiensten en activiteiten die in de Thomaskerk plaatsvinden. Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan en alleen gebruikt voor het versturen van het digitale Maandbericht.

Mocht u het Maandbericht niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor altijd afmelden. Zie onderaan het digitale Maandbericht.

---

### Kerkdiensten

3 juni	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer
10 juni	10.30 uur	Ds. I. Otten
17 juni	10.30 uur	Ds. R.J. van Zwieten
24 juni	10.30 uur	Ds. C. van den Broeke
1 juli	10.30 uur	Ds. A. van Ligten

### Agenda

1 juni	19.30 uur	Film TienerThomas
12 juni	12.30 uur	ThomasLunchconcert
13 juni	15.00 uur	ThomasThee
26 juni	12.30 uur	ThomasLunchconcert
27 juni	15.00 uur	ThomasThee
29 juni	19.30 uur	ThomasFilm

---

### Activiteiten

#### Stiltekapel

De Stiltekapel biedt middenin de week een moment van rust en bezinning. De kapel is elke woensdag open van 12.30 tot 13.30 uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).

#### ThomasThee

Op de woensdagmiddag in de even weken bent u van 15.00 tot 16.30 uur van harte uitgenodigd bij de ThomasThee in de hal van de kerk. Onder het genot van een kopje thee is er alle tijd om over verschillende onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen. In mei is bv wat verteld over de kunstenaar André Volten (standaard Paaskaars).

Deze maand wordt de ThomasThee gehouden op woensdag **13 en 27 juni**.

Welkom voor een eerste keer of als een "oude bekende".

#### ThomasFilm

##### 'Les Gardiennes' (2017), regie Xavier Beauvois

De Eerste Wereldoorlog is in volle gang en de mannen zijn naar het front vertrokken om tegen de Duitsers te vechten, terwijl de vrouwen op het platteland achterblijven. Noodgedwongen houden de vrouwen zich bezig met de taken die voorheen door de mannen werden uitgevoerd. Ze ploegen de aarde, zaaien de zaden en oogsten het graan. Ondanks het gezwog en geploeter lijkt de tijd voor moeder Hortense en dochter Solange stil te staan.



'In deze film wordt de wereld der vrouwen scherp in tegenstelling gebracht met die van de mannen. Noodgedwongen - de mannen zijn ten oorlog - houden de vrouwen zich bezig met bewerken van de aarde en het behoud van de schepping. Zij zijn de 'gardiennes', de rentmeesteressen. Staat dit in contrast met de mannelijke visie in de bijbel, dat Adam die taak is toevertrouwd? Of is het ook daar zo dat op de belangrijke momenten in de geschiedenis, het ook daar bij uitstek de vrouwen zijn die de geschiedenis gaande houden?'

**Vrijdag 29 juni 2018 om 19.30 ThomasTheater, toegang € 7,50 incl. koffie/thee en een drankje.**

## TienerThomasFilm – uitnodiging



Wij, de tieners van de Thomaskerk, nodigen u uit op vrijdag **1 juni a.s.** voor onze film over een ouderwets avondje tv. Veel van uw favoriete programma's komen langs. Er is voor ieder wat wils: het journaal, Andere Tijden en Voetbal Inside staan zeker op de rol. Andere titels houden we nog even voor ons. Alle programma's worden belicht vanuit een door ons gekozen thema.

Kortom, laat de tv thuis uit en zorg dat u uiterlijk 19.30 uur paraat zit in ons theater. De kerk is open

vanaf 19.00 uur, er is dan koffie en thee.

Wij zouden het fijn vinden als het theater vol zit!

Met groet,  
Anne, Ruben, Femke, Evert-Jan en Hans

---

## ThomasOpen presenteert:

### Lunchconcerten

12 juni - Serena Pérez, mezzosopraan; Raquel Garzás, piano

26 juni - Cynthia Freivogel, viool

U bent welkom vanaf 12.00 uur. Er is dan koffie en thee, de toegang is gratis.

De concerten vangen aan om 12.30 uur en duren een half uur.

---

## Colofon

Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam

Telefoon 020-673 81 71 (koster Roelf Koning)

[www.thomaskerk.nl](http://www.thomaskerk.nl)

**Predikant:** ds. Evert Jan de Wijer, tel. 020-673 92 30

Email: [predikant@thomaskerk.nl](mailto:predikant@thomaskerk.nl)

**Telefonisch spreekuur:**

dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur

**Inloopspreekuur in de predikantskamer:**

iedere woensdag tussen 12.00 en 14.00 uur

**Pastorale nood:**

telefonisch via doorschakeling 24/7 bereikbaar

Voorzitter kerkenraad: Jan Piek      tel. 020-661 10 00

Koster: Roelf Koning                      tel. 020-673 81 71

Autodienst: Dick van Dijk                tel. 020-644 88 11