



Maandbericht juli 2018

Overdenking

*'Terzijde staat de Ene
gebrokenen van hart
hij redt verbrijzelden van geest', Psalm 34, 19*

Het is in de vertaling niet onmiddellijk terug te horen maar ook deze psalm kent - net als de 25ste psalm - die structuur waarin elke zin met een hoofdletter van het alfabet begint. Je zou dus kunnen zeggen dat deze psalm van A tot Z klopt. En dat doet het ook wel. De psalm stelt braaf vast dat God het goed voor heeft met rechtvaardigen en wie van slechte wil is, bestraft. De psalm heeft zich een vaste plaats verworven tijdens de liturgie op sabbat en het is ook typisch een manier waarop een mens er op een zonnige zondagmorgen over denken kan: alles is goed. Wie goed doet, goed ontmoet en wie kwaad doet zal ooit zijn trekken thuis krijgen. Het is precies tegenover deze aangeharkte werkelijkheid dat Job zijn protest aantekent. Soms denk ik wel eens dat Job in zijn wanhopige razernij precies psalmen als deze moet hebben. Zo gaat het helemaal niet! Het leven is absurd en volkomen zinloos. Wie enigszins hoopvol probeert te leven, ervaart teleurstelling na teleurstelling terwijl de brutalen en hooghartigen meer dan de halve wereld lijken te bezitten. Mooi hoor, zo'n zondagpsalm voor zondagkinderen. Maar wie onder ons, is dat nou, welbeschouwd?

Maar dan plotseling breekt de psalm. Alsof zij zich plotseling de stem van Job herinnert. En wordt deze psalm niet uitgesproken door David, de wanhoop nabij, die tegenover een vijandige koning het nog als enige overlevingskans ziet zich kwijlend en krankzinnig voor te doen? De Heer is dichtbij wiens hart gebroken is, klinkt het plotseling. Hij komt hem te hulp die alle geestkracht in zichzelf versplinterd weet. Hij is Heer voor hem, voor haar, voor wie de bodem onder de voeten is weggeslagen. Die niet meer weet waar hij het nog zoeken moet. Voor wie het leven van alle kraak, smaak en zin beroofd is. De Heer is geen Heer zomaar veilig ergens in het algemeen maar hij is er voor die mens in het bijzonder. Hij is er voor Job. Hij is er voor wie het leven tegenvalt. Hij is er voor wie er gek van wordt. Hij is er - van tijd tot tijd - voor ons. En Hij biedt ons een schuilplaats.

Evert Jan de Wijer

Van de kerkrentmeesters

Herinrichting Prinses Irenestraat

Er staan ons grote veranderingen op de Prinses Irenestraat ter hoogte van de Thomaskerk te wachten. De riolering wordt vernieuwd, een wateropvang gemaakt en de straat wordt opnieuw ingericht. De straat wordt smaller maar aan de overkant komt een brede groene zoom met beplanting. Deze zoom dient tevens als wateropvang bij extreme buien. Er blijven betaalde parkeerplaatsen, maar met wat minder plekken dan nu.

Voor het gedeelte van de Prinses Irenestraat vóór de kerk (vanaf de Beethovenstaat tot en met de kruising van de Prinses Margrietstraat) begint de uitvoering van dit project na de zomer. We zullen daar als kerk flink wat van merken.

Ruwweg is de planning:

- Vanaf maandag 20 augustus tot het eind van het jaar gaat de zuidkant van de straat (de overkant gezien vanaf de Thomaskerk) tot de rijbaan dicht, eerst het westelijk deel en later het oostelijk deel. Auto verkeer blijft mogelijk. Parkeren vervalt;
- Van 17 september tot 1 oktober verlegt Nuon de expansielus ter hoogte van het ThomasTheater. De gehele Prinses Irenestraat is dan voor auto's afgesloten. De oostelijke oprit van de Thomaskerk bij het hotel blijft bereikbaar;
- Maand oktober: het nieuwe gebouw van de Goede Doelenloterijen wordt opgeleverd en verhuizing vindt plaats. De garage van de loterijen is o.a. bereikbaar via de strook tussen Citizen M hotel en kerk;
- Januari tot april 2019: de noordkant van de Prinses Irenestraat (aan de kant van de kerk dus) gaat dicht (rijbaan, parkeren, stoep). De gehele straat is voor auto's en fietsers niet toegankelijk. Provisorisch zal steeds één van de twee inritten van de kerk bereikbaar blijven. Via een tijdelijke voorziening op het pad tussen de kerk en het Citizen M hotel blijft de kerk bereikbaar.
- Februari 2019 wordt het riool tussen het Citizen M Hotel en de Thomaskerk en de Prinses Margrietstraat aangepakt. Voor het speciale vervoer voor de Thomaskerk, de trouwauto's en begrafenisondernemers, wordt een doorsteek gecreëerd aan de oostkant van het voorrijdterrein van de kerk. Hiervoor wordt een gedeelte van de bosjes gerooid en wordt een rijplatenbaan aangelegd over het gras. Daarnaast wordt gezorgd dat voetgangers vanaf de westzijde ook bij de kerk kunnen komen.

De verwachting is dat medio maart/april 2019 de werkzaamheden gereed zijn. Als alles klaar is, is er een heringerichte Prinses Irenestraat met groene zoom waarop aan beide zijden in de langsrichting betaald geparkeerd kan worden.

De kerkrentmeesters staan in nauw overleg met de uitvoerders van het herinrichtingsplan en streven ernaar de overlast voor de gebruikers van ons gebouw – op zondag én door de week – zo beperkt mogelijk te houden. Verder onderzoeken we of het mogelijk is een herinrichting van het voorterrein van de Thomaskerk in 2019 ter hand te nemen. We willen dat terrein verfraaien en meer bij de kerk en het nieuwe straatbeeld laten aansluiten. Daarbij onderzoeken we of we elders op het terrein rondom de kerk kunnen parkeren in plaats van voor de kerk. Dat “voorrijdterrein” is overigens geen officieel parkeerterrein.

Op 12 juli is er een informatie avond voor de buurt en belangstellenden in de ThomasKerk! Houdt u verder de website, maandbericht en het prikbord in de kerk in de gaten voor vervolgedelingen!

Kerkrentmeesters van de Thomaskerkgemeente

Kerkdiensten

Dit jaar houden de drie kerken in Zuid gezamenlijke zomerdiensten. We kerken in één kerkgebouw, de andere twee kerken zijn die zondagen **gesloten**. Let op de verschillende aanvangstijden:

- Zondag 22 en 29 juli: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, **10.30** uur
- Zondag 5 en 12 augustus: Oranjekerk, 2^e Van der Helststraat 1-3, **10.00** uur
- Zondag 19 en 26 augustus: Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14, **10.00** uur

Van harte welkom bij deze zomerse diensten!

1 juli	10.30 uur	Ds. A. van Ligten
8 juli	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, boekentafel
15 juli	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer
22 juli	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, 1 ^e zomerdienst in de Thomaskerk
29 juli	10.30 uur	Drs. A. Boissevain, 2 ^e zomerdienst in de Thomaskerk
<hr/>		
5 augustus	10.00 uur	Ds. E.J. de Wijer, 3 ^e zomerdienst in de Oranjekerk
12 augustus	10.00 uur	Drs. H. van Dorssen, 4 ^e zomerdienst in de Oranjekerk
19 augustus	10.00 uur	Ds. N. Scholten, 5 ^e zomerdienst in de Willem de Zwijgerkerk
26 augustus	10.00 uur	Ds. J. Heuvelink, 6 ^e zomerdienst in de Willem de Zwijgerkerk

Agenda

4 juli	14.00 uur	Meelezen op woensdag
11 juli	14.00 uur	Meelezen op woensdag
	15.00 uur	Zomer ThomasThee
18 juli	14.00 uur	Meelezen op woensdag
1 augustus	14.00 uur	Meelezen op woensdag

Open Monumentendag 2018

In het tweede weekend van september is het weer Open Monumentendag in Nederland. We hebben het plan opgevat om zaterdag de 8^{ste} september de Thomaskerk open te stellen voor belangstellenden. Harmen Trimp geeft dan ook een aantal miniconcerten op het orgel.

Voor deze dag zoeken we vrijwilligers die behulpzaam willen zijn bij het ontvangen en desgewenst rondleiden van gasten. Er wordt gezorgd voor een beschrijving van ons mooie kerkgebouw. U hoeft niet persé de hele dag aanwezig te zijn; ochtend of middag is ook een optie.

Lijkt het u leuk mee te werken aan een succesvolle Open Monumentendag in de Thomaskerk? Graag opgeven bij Harmen Trimp, harmenrimp@gmail.com

Activiteiten

Stiltekapel

De Stiltekapel biedt middenin de week een moment van rust en bezinning. De kapel is elke woensdag open van 12.30 tot 13.30 uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).

Zomer ThomasThee



Op 11 juli willen wij samen met u het ThomasTheeseizoen feestelijk afsluiten met de ZOMER THOMASTHEE. Naast thee zal er ditmaal ook wijn en jus d'orange worden geschonken en uiteraard zullen de nodige lekkernijen niet ontbreken.

Wij hopen u op woensdag 11 juli om 15.00u te mogen ontvangen in de hal van onze kerk.

Daarna gaan wij even op vakantie. Op 8 augustus zal weer de eerste ThomasThee van het nieuwe seizoen zijn.

Namens diakenen en gastvrouwen een goede zomer gewenst!

Colofon

Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam
Telefoon 020-673 81 71 (koster Roelf Koning)

www.thomaskerk.nl

Predikant: ds. Evert Jan de Wijer, tel. 020-673 92 30

Email: predikant@thomaskerk.nl

Telefonisch spreekuur:

dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur

Inloopsprekuren in de predikantskamer:

iedere woensdag tussen 12.00 en 14.00 uur

Pastorale nood:

telefonisch via doorschakeling 24/7 bereikbaar

Voorzitter kerkenraad: Jan Piek tel. 020-661 10 00

Koster: Roelf Koning tel. 020-673 81 71

Autodienst: Dick van Dijk tel. 020-644 88 11