



## Maandbericht September 2017

### Overdenking

'Dat is het geslacht  
van wie vragen naar hém,  
van wie zoeken naar uw aanschijn,  
dat is Jákob!'. (Psalm 24, 6)

Met de eerste zinnen van de vierentwintigste psalm kunnen wij, zo na een aangename zomervakantie, wel meekomen: 'Van de Ene is de aarde en wat haar vervult'. Met belangstelling nam ik kennis – ik word oud, het ansichtkaartje van vroeger begint het af te leggen tegen *Facebook* - van de schitterende toevluchtsoorden die door menigeen afgelopen zomer zijn bezocht. Hoe verleidelijk is het dan om vanuit Toscaanse heuvelen of Zwitserse bergen te menen dat 'De aarde en haar volheid zijn – des Heren koninklijk domein'. Toch is deze psalm wel wat scherper van toon: De Heer stelt paal en perk aan de wateren, de zeeën en de rivieren. Niet onvergelykbaar met zijn eerste Scheppingsdaden vanaf den beginne creëert de Heer orde in de chaos. Zijn orde. Een orde die het leven mogelijk maakt. Goed en zoet voor zijn aangezicht.

Maar waar bestaat deze werkelijkheid? We zouden ons wel heel erg in de zoete droom van de zomer verliezen als wij ook in dit seizoen het zicht hadden verloren op de gewelddadigheden in Charlottesville, Barcelona en waar ter aarde, zichtbaar of veel minder zichtbaar, eigenlijk niet? Vanouds wordt deze psalm in verband gebracht met de binnenkomst van de ark des Heren in de tempel en mogelijk ook met zijn uittocht, als de ark meegevoerd wordt op het slagveld zoals daar bijvoorbeeld in de Samuelboeken een paar keer sprake van is. De moderne lezer heeft daar volkomen terecht wel wat kritische vragen bij. God op het slagveld, dat is nooit zo'n goed idee. Maar dat deze werkelijkheid van de Heer wordt opgeroepen binnen liturgisch bestek, dat is een ander verhaal. In de synagoge wordt deze psalm aangeheven op het moment dat de Torarol uit de schrijn wordt gehaald en rondgedragen wordt in de gemeente. Als het dansen rondom de vreugde van de Tora begint. In de gemeente brengen wij ons een andere werkelijkheid te binnen. Dat doe je eerder zingenderwijs dan denkenderwijs. En wat je ronddraagt, waar je hart van zingen gaat, dat is niet meteen een werkelijkheid maar dat zijn woorden. Verhalen die van die andere werkelijkheid spreken. Dat spreekt aan. Misschien niet tot iedereen en alle mensen. Maar de psalm suggereert dat er mensen zijn die daarnaar vragen. Die daarnaar zoeken. Naar die andere werkelijkheid. En er hier, soms even, flarden en fragmenten van horen. Mensen zoals Jakob bijvoorbeeld. Iemand die even, in een bange nacht, de droom van deze werkelijkheid ten deel viel, en zo weer verder durfde te gaan, de toekomst tegemoet.

## **Uit de kerkenraad**

### **Pastoraat**

Zo nu en dan klinkt de vraag hoe eigenlijk het pastoraat in de gemeente is georganiseerd. Daarvan moet allereerst gezegd worden dat pastoraat een zaak is van de hele gemeente. Zij weet zich opgeroepen en aangespoord tot omzien naar elkaar. Met name naar wie zwak is, wiens stem niet wordt gehoord of wie zich voor langere of kortere tijd in de crisis van zijn bestaan bevindt. De organisatie van het pastoraat is toevertrouwd aan het consistorie. Ook alweer zo'n oud en weliswaar mooi woord maar daarom misschien vandaag wat van zijn betekenis beroofd. Concreet is dit de vergadering van de predikant en de twee pastorale ouderlingen (waarvan op dit moment helaas één vacature is), en een kring van contactpersonen. Wij komen eenmaal in de twee maanden bij elkaar waarbij wij de pastorale stand van zaken doorspreken, een voorstel doen naar wie de bloemen in de kerk zouden kunnen gaan, met regelmaat over actuele zaken spreken of elkaar adviseren over de vragen die wij rondom pastorale gesprekken hebben. Ook coördineren wij concrete acties, zoals afgelopen seizoen het raadplegen van leeftijdscategorieën in de gemeente, wat hun behoeften zijn en wat zij mogelijk georganiseerd zouden willen zien wat er nog niet is. Daarmee gaan wij dit seizoen, met steeds jeugdiger gemeenteleden, onverdroten verder.

Regelmatig komt het voor dat iemand aandacht wil vragen voor een ander omdat bijvoorbeeld hem of haar iets ter ore is gekomen. Schroomt u dan niet om contact te leggen met uw predikant per mail of per telefoon. Liever hoort hij het nog eens dan dat hij van niets weet. Bovendien kan hij dan in het consistorie overleggen hoe met deze informatie wordt omgegaan en wie contact zal leggen. Werp op dat gebied alle schroom van u af. U helpt er het consistorie enorm mee.

Evert Jan de Wijer

### **Stagiaire**

Tot mijn grote vreugde zal vanaf 1 september Angeliek Knol aantreden als stagiaire in de gemeente. Zij zal tot en met november 2018 aan ons verbonden zijn. De klassieke term leervicaris is inmiddels door een nieuwe opzet van de kerkelijke opleiding verlaten maar heel veel verandert er natuurlijk niet. Zij zal parttime - voor een ander deel blijft zij als jongerenwerker aan Haarlem verbonden - kennismaken met alle aspecten van het gemeentewerk als predikant. Een bijzondere interesse heeft zij getoond in het zogenaamde publieke gezicht van de predikant. Hoe manifesteert de voorganger zich als predikant bij uitstek op het snijvlak van cultuur, politiek en theologie? Daar hoopt zij speciaal rondom de Thomaskerkgemeente, met haar kerkzaal én theater veel van te leren. Meest zichtbaar zullen natuurlijk die momenten zijn waarop zij in onze gemeente voorgaat, zo ongeveer vier keer dit jaar. Bij de gemeentelunch, zondag 17 september zal zij aanwezig zijn en zich aan ons voorstellen maar bij deze reeds: van harte welkom!

Evert Jan de Wijer

### **Startzondag 17 september en gemeentelunch**

Op deze zondag loopt het jaarproject 2016/2017 van de diaconie teneinde dat gewijd was aan het werk van Stichting Cybersoek en wel van hun project Wenteltrapworkshops. Stichting Cybersoek heeft diverse projecten opgezet om mensen in een achterstandssituatie op weg te helpen zelfstandig en mondig te functioneren in onze samenleving. U ontving daarover maandelijks bij de speciale collectezondagen een informatiebrief bij uw orde van dienst.

Tijdens de gemeentelunch op de startzondag hoort u wat het eindbedrag geworden is. Daarna introduceren de diakenen het nieuwe jaarproject.

**Opgeven voor de gemeentelunch kan t/m 10 september via e-mail [bureau@thomaskerk.nl](mailto:bureau@thomaskerk.nl) of via het papieren formulier dat u in de hal bij de rode box bij het raam ziet liggen.**

## Voorankondiging gemeenteavond 2017

De gemeenteavond zal dit jaar worden gehouden op donderdag **12 oktober** a.s.

Houdt u deze datum alvast gereserveerd in uw agenda. De kerkenraad hoopt velen van u te mogen ontmoeten.

### Diaconie

#### Vrijwilligers

Soms horen wij van gemeenteleden dat zij zo nu en dan best iets willen doen als dat zo uitkomt. Daar zijn wij als Diaconie natuurlijk blij mee. Zeker de komende periode hebben wij het druk met de gemeentelunch, kaarten schrijven, gemeenteavond, Adventsmaaltijd. Het is altijd fijn als we even een paar handen extra hebben. We kunnen ook gastheren en gastvrouwen gebruiken bij de ThomasThee en bij het koffieschenken na de dienst. U kunt zich opgeven bij Heleen Struijs, [deverwoording@planet.nl](mailto:deverwoording@planet.nl)

---

### Kerkdiensten

3 september	10.30 uur	Ds. A. van Ligten
10 september	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, boekentafel
17 september	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, gemeentelunch
24 september	<b>10.00</b> uur	Oecumenische dienst in de Oud Katholieke Kerk
1 oktober	10.30 uur	Ds. A. van Nieuwpoort

### Oecumenische dienst

#### 24 september 2017 om 10.00 uur, Oud Katholieke Kerk, Ruysdaelstraat 37

Deze gezamenlijke dienst van de kerken in Amsterdam Zuid wordt jaarlijks gevierd op de laatste zondag van september. Medewerking wordt verleend door Capella St. Jan uit Zutphen.

Voorgangers in deze dienst zijn:

pastoor D. Schoon, ds. J. Röselaars en ds. N.G. Scholten.

Iedereen is van harte uitgenodigd deze bijzondere viering bij te wonen.

Er is die zondag **geen** dienst in de Thomaskerk.

---

### Agenda

5 september	12.30 uur	ThomasLunchconcert
6 september	14.00 uur	Meelezen op woensdag
	15.00 uur	ThomasThee
13 september	14.00 uur	Meelezen op woensdag
17 september	11.45 uur	Gemeentelunch
19 september	12.30 uur	ThomasLunchconcert
20 september	15.00 uur	ThomasThee
22 september	19.30 uur	ThomasFilm

---

### Activiteiten

#### Stiltekapel

De Stiltekapel biedt midden in de week een moment van rust en bezinning. De kapel is elke woensdag geopend van 12.30 tot 13.30 uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).

## ThomasThee

Elke twee weken bent u van harte welkom op woensdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in de hal van de Thomaskerk om onder het genot van een kopje thee met elkaar van gedachten te wisselen over uiteenlopende onderwerpen.

In september wordt de ThomasThee gehouden op 6 en 20 september.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

## TienerThomas

Op 9 juni jl. vond de première plaats van de TienerThomasFilm in het ThomasTheater. Ondanks de grote opkomst heeft nog niet iedereen de film kunnen zien. Wij denken erover de film nog eens te vertonen tijdens een ThomasThee. De tieners willen graag een keer de ThomasThee presenteren mogelijk met iets dat zij zelf gebakken hebben. Wij combineren dit dan met een herhaling van hun film. Het wachten is nog op het lesrooster van de scholen.

Mocht u overdag niet in staat zijn de film te komen bekijken en zijn er voldoende belangstellenden dan overweegt de kerkenraad de film ook 's avonds nog eens te herhalen. Meer hierover in een volgend maandbericht.

En wat zijn onze plannen voor het komend jaar? We willen weer een film maken! En we vinden het ook nog steeds heel erg leuk om vooraf samen te eten in de hal. We zijn dan ook heel blij dat Anneke Ietswaart weer voor ons zal koken. Maar let op: nu op donderdag in plaats van dinsdag! Dit zijn de data: 12 oktober (onder voorbehoud), 2 november, 7 december, 11 januari, 1 februari en 8 maart. Steeds van 16.30 tot 20.00 uur. We hopen in maart/april 2018 weer een film te kunnen presenteren.

Verder zoeken wij aansluiting bij de tienerevenementen die in de stad en in de buurt worden georganiseerd door [blikveld@protestantsamsterdam.nl](mailto:blikveld@protestantsamsterdam.nl). We hebben ideeën genoeg! Dit jaar is de begeleiding van TienerThomas weer in handen van Evert Jan de Wijer en Hans van Beusekom. Heleen Struijs volgt namens de kerkenraad de ontwikkelingen op de achtergrond. Zij is aanspreekpunt, legt contacten en zorgt voor de communicatie.

## ThomasFilm



### 'Manchester by the sea' (2016), regie Kenneth Lonergan

Na het plotselinge overlijden van zijn oudere broer Joe krijgt Lee Chandler te horen dat hij de voogdij heeft gekregen over zijn neefje Patrick. Lee keert terug naar zijn geboortedorp om voor hem te zorgen. Daar moet hij om zien te gaan met zowel zijn ex-vrouw Randi als de gemeenschap van North Shore.

In deze film wordt verkend hoe een mens zijn leven leidt in schuldgevoel en trauma, maar toch ook en steeds de mogelijkheid heeft te breken met het verleden en opnieuw mens te worden. In verantwoordelijkheid voor anderen en voor zichzelf.

**Vrijdag 22 september om 19.30 uur in het ThomasTheater**  
**Toegang € 7,50 incl. koffie/thee en een drankje.**

## ThomasBoek

**Verwacht in oktober: 'In het buitengebied' van Adriaan van Dis**

'In het buitengebied' van Adriaan van Dis verkent in een paar korte verhalen en niet zonder humor de eenzaamheid waarin mensen kunnen verkeren. Maar toch ook, de hoop en het verlangen naar menselijkheid, toekomst en leven waarvan de verhalen getuigen. Een mooie omschrijving van wie wij mensen zijn en hopelijk ook stof voor een goed gesprek. Van harte welkom!

**5 oktober 2017 om 20.00 uur, toegang € 5,= incl. koffie/thee**

---

## Stichting ThomasOpen

### Lunchconcerten

- 5 september - Frederic Voorn, piano
- 19 september - **Dostojevski kwartet**  
Charlotte Basalo Vazques, viool; Julia Kleinsmann, viool;  
Lisa Eggen, altviool; Emma Kroon, cello

U bent welkom vanaf 12.00 uur, er is dan koffie en thee. De toegang is gratis.  
De concerten beginnen om 12.30 uur en duren een half uur.

---

## Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie



### **KERK, VROUW EN VERZET / Symposium over Jacoba van Tongeren (1903-1967)**

Het thema is de betekenis van de rol van de kerk in de Tweede Wereldoorlog, met name in Amsterdam, de relatie van de kerk met het verzet en de centrale rol die Van Tongeren als vrouw speelde in verband met kerk en verzet.

**Donderdag 14 september vanaf 14.00 uur in de PThU-zaal (1<sup>E</sup>-24)** op de eerste verdieping van het hoofdgebouw van de **Vrije Universiteit**.  
U dient u voor **1 september** aan te melden bij [www.hdc.vu.nl](http://www.hdc.vu.nl)

---

### **ISRAEL, HOOP EN VERRAAD**

In gesprek met de Nederlandse publiciste Hilde Pach.

**Zaterdag 16 september om 10.30 uur Thomaskerk**

### **Robbert Veen over RADIKALE REFORMATIE**

**Dinsdag 19 september om 20.00 uur Thomaskerk**

### **TEKSTEN VOOR TOESCHOUWERS**

'*Kleine Zielen*' door Toneelgroep Amsterdam, regie Ivo van Hove.

**Maandag 25 september om 10.30 uur Thomaskerk**

**Voor het hele overzicht van Tenach en Evangelie in de Thomaskerk klik hier.....**

---

## Pleegouder worden?



Timon gelooft in de kracht van gemeenschappen. Een plek waar kinderen en jongeren die niet langer thuis kunnen wonen hoop en herstel vinden. Wilt u ontdekken of pleegzorg iets voor u is? Heeft u ruimte in uw hart en huis?

Op 27 september aanstaande wordt in Amsterdam Noord een informatieavond over pleegzorg gehouden. De locatie van de informatieavond is Rode Kruisstraat 20, 1025 KN Amsterdam.

Tijdens die informatieavond krijgt u informatie over wat pleegzorg is en kunt u vragen stellen aan ervaren pleegouders. Aanmelden kan via: [www.timon.nl/pleegouders](http://www.timon.nl/pleegouders)

## Breed Interreligieus Intercultureel Overleg (BIIO)

### *Ruimte voor religie*

### *Hoe werken overheid en religieuze organisaties aan goede verhoudingen in de stad?*

Is er ruimte voor religie in Amsterdam? Van oudsher kijken Amsterdammers kritisch naar religie; velen zijn gesecculariseerd en geïndividualiseerd. Maar 'nieuwe' Amsterdammers brengen hun geloof mee, hun moskeeën en kerken.

Is religie een gevaar voor de samenleving? Wat betekent de scheiding tussen kerk en staat? Wat is een neutrale overheid? Welke activiteiten vanuit religie kunnen wel, welke niet gesubsidieerd worden? Hoe werkt dit bij maatschappelijke initiatieven, hoe bij onderwijs?

Bewoners en organisaties in al hun religieuze en culturele diversiteit lopen tegen deze vragen op. Net als de overheid, bestuurders en ambtenaren.

Conferentie op donderdag 5 oktober 2017 van 17.30 tot 21.30 uur – met maaltijd, in het Calvijn College, Pieter Calandlaan 3, 1065 KH Amsterdam, nabij NS Station Lelylaan. Deelname is gratis, wel graag aanmelden via [bio.nieuwwest@gmail.com](mailto:bio.nieuwwest@gmail.com)

---

## Colofon

Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam  
Telefoon 020-673 81 71 (koster Roelf Koning)  
[www.thomaskerk.nl](http://www.thomaskerk.nl)

Predikant: ds. Evert Jan de Wijer, tel. 020-673 92 30  
Email: [predikant@thomaskerk.nl](mailto:predikant@thomaskerk.nl)

### **Telefonisch spreekuur:**

dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur

### **Inloopspreekuur in de predikantskamer:**

iedere woensdag tussen 12.00 en 14.00 uur

### **Pastorale nood:**

telefonisch via doorschakeling 24/7 bereikbaar

Voorzitter kerkenraad: Jan Piek, tel. 020-661 10 00  
Scriba: Thea van Zanten, tel. 020-676 63 05  
Koster: Roelf Koning, tel. 020-673 81 71  
Autodienst: Dick van Dijk, tel. 020-644 88 11