



Maandbericht April 2018

Overdenking

Psalm 31, *In te, Domine, speravi*

Middenin de mij inmiddels vertrouwde frasen van het eerste psalmenboek, treft mij plotseling die ene zin. Dat vijanden samenzweren en hun netten om de psalmist heen spannen, heb ik misschien iets te vaak gehoord om er nog echt van op te kijken. Het klinkt mij iets te koket en paranoïde ook. Maar dan volgt die zin die het plotseling persoonlijk maakt:

‘Ik ben vergeten
als een dode, uit het hart,
ik ben geworden
als een ding dat men verloor’

Dat treft mij. Dat is wat overblijft van een mens. Met al zijn verhalen. Met alles wat hem of haar uniek maakte. De mensen die hem kenden. Die mensen die hem lief hadden. De mensen die hij liefhad. De herkenning en erkenning over en weer. De vreugde als je elkaar weer zag. Het fluitje dat je uitwisselde met je vrouw. Het is allemaal voorbij. Het is verdwenen. Bekenden deinsden voor mij terug, toen ze me zagen op straat. Ik ben een levende dode geworden. Een ding dat eigenlijk al zo lang verloren is, dat niemand er meer naar op zoek gaat. Een langvergeten sieraad dat ooit herinnerde aan iets wat kostbaar was.

De psalmist kan niet geloven dat dit het verhaal is. Dat dit het laatste is wat over de mens te vertellen valt. Maar zo gaat het wel in het praten van velen en in de drukte van vandaag.

Een mens is schrikbarend snel vergeten.

Maar er is die vreemde vriendschap. Van iemand die jouw ellende heeft gezien. Van iemand die jou eigenlijk nooit vergeten is. Daar doet de psalmist een beroep op. Op het wonder van die vriendschap in een benarde stad. Iemand roept je bij je naam. Iemand weet wie je bent.

'mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten?

Noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.

Voor wie ik liefheb, wil ik heten.'

(Neeltje Maria Min, 1944)

Evert Jan de Wijer

Kerkdiensten

1 april	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, Pasen
8 april	10.30 uur	Ds. C. van den Broeke, Thomaszondag
15 april	10.30 uur	Mevr. A. Knol, predikant in opleiding
22 april	10.30 uur	Ds. E.J. de Wijer, Boekentafel
29 april	10.30 uur	Ds. A. van Nieuwpoort
6 mei	10.30 uur	Ds. A.A. van Berge

Pasen, 1 april 2018, 10.30 uur

Op Paasmorgen is er een feestelijke dienst voor jong en oud (ook crèche BabyThomas). Vooraf samenzang van bekende Paasliederen. Met medewerking van de Paascantorij en Wout Oosterkamp, bas. Harmen Trimp bespeelt het orgel. Voorganger is ds. Evert Jan de Wijer. Na afloop van de dienst mogen de kinderen paaseieren zoeken in de ThomasTuin.

Thomaszondag, 8 april 2018, 10.30 uur

Sopraan Elma Dekker en organist Harmen Trimp zullen deze dienst muzikaal omlijsten.

Voorganger is ds. C. van den Broeke.

Zaterdag 5 mei: Vrijheidsmaaltijd in de Thomaskerk



Het is de eerste keer dat de Thomaskerk, op uitnodiging van het 4 en 5 mei comité, een Vrijheidsmaaltijd organiseert.

Het thema van de Vrijheidsmaaltijd is dit jaar "Lieve Stad". Lieve Stad gaat over geloven in verbinding, ondanks de vele verschillen in de stad.

Schuif bij ons aan en geniet van het speciaal voor die dag samengestelde programma:

- 17.00 uur: Inloop
- 17.15 uur: Gesprek met Ellen Eliel-Wallach over haar bevrijding uit de kampen.
- 18.00 uur: Toast op de Vrijheid en Maaltijd
- 18.55 uur: Slotwoord

Iedereen is welkom. Deelname is gratis.

Wel opgeven via Thomasvrijheidsmaaltijd2018@gmail.com

Meer informatie op www.4en5meiamsterdam.nl

Agenda

3 april	12.30 uur	ThomasLunchconcert
4 april	15.00 uur	ThomasThee
11 april	14.00 uur	Meelezen op woensdag
17 april	12.30 uur	ThomasLunchconcert
18 april	15.00 uur	ThomasThee
20 april	19.30 uur	ThomasFilm (i.p.v. 27 april Koningsdag)
3 mei	20.00 uur	ThomasBoek (i.p.v. 10 mei Hemelvaartsdag)
5 mei	17.00 uur	Vrijheidsmaaltijd

Activiteiten

Stiltekapel

De Stiltekapel biedt middenin de week een moment van rust en bezinning. De kapel is elke woensdag open van 12.30 tot 13.30 uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).

ThomasThee

Op de woensdagmiddag in de even weken bent u van 15.00 tot 16.30 uur van harte uitgenodigd bij de ThomasThee in de hal van de kerk. Onder het genot van een kopje thee is er alle tijd om over verschillende onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen. Deze maand wordt de ThomasThee gehouden op **4** en **18** april. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

ThomasFilm

Leonardo DiCaprio Kate Winslet **'Revolutionary Road' (2008), regie Sam Mendes**



'De film schetst een fraai portret van een jong echtpaar, gevangen in het leven dat ze leiden en de dromen en verlangens die zij daarover hadden. Hoe vind je vrede in het bestaande? Of blijft de droom knagen? Misschien is het wel de kracht van de gemeente dat de droom gedeeld wordt en daardoor het bestek van de individuele verwerkelijking te boven gaat. Maar dat daarvan in de praktijk weinig sprake is en ook onze persoonlijke teleurstellingen in het leven niet opheft, maakt het zien en bespreken van deze

film zeer de moeite waard'.

Vrijdag 20 april 2018 om 19.30 uur in het ThomasTheater

Toegang € 7,50 incl. koffie/thee en een drankje.

ThomasBoek



'Hoor nu mijn stem' van Franca Treur

'Met haar nieuwste roman keert Franca Treur weer terug naar het decor van haar jeugd. Tegelijkertijd meldt zich onweerstaanbaar het moderne leven dat daar definitief afscheid van neemt. Met veel compassie slaat zij echter deze jeugd gade en heeft een goed oog voor het heimwee dat blijft bestaan. Toch is er geen weg terug en die hoeft er ook niet te zijn. Zolang mensen elkaar maar horen en elkaar zo af en toe een beetje begrijpen'.

Donderdag 3 mei om 20.00 uur, toegang € 5,00 incl. koffie/thee.

Stoepkrijtactie



Gewonnen!!!

Met grote meerderheid van stemmen is er gekozen voor de foto van het kunstwerk van de kinderen van de KleineThomas en TienerThomas.

Femke, Angelina, Anne, Daniel, Elsa en Mirthe van harte gefeliciteerd!

Veel plezier met knutselen met alle materiaal uit het gewonnen knutselpakket!

Iedereen heel hartelijk bedankt voor het stemmen en alle enthousiaste reacties.

Thomas Open presenteert

Lunchconcerten

3 april Iulian Vecliuc, hobo; Hakon Bjarnason, piano
17 april Vitaly Vatulya, saxofoon; Maria Nemtsova, piano
1 mei **Sancan duo**
Joan Handels, fluit; Toine Martens, piano

U bent welkom vanaf 12.00 uur. Er is dan koffie en thee, de toegang is gratis.

De concerten vangen aan om 12.30 uur en duren een half uur.

Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie

KORAN LEZEN/Het ABC van Bijbel en Koran

Gespreksleider: Wessel ten Boom

Zaterdag 14 april en 19 mei 10.30 uur Thomaskerk

DE SPIEGELGEDICHTEN VAN LIEKE MARSMAN

Inleider Wessel ten Boom

Zaterdag 7 en 21 april 10.30 uur Thomaskerk

AGAMBEN LEZEN: PILATUS & JEZUS

Inleider: Prof. dr. Rinse Reeling Brouwer, auteur van *Eeuwig leven. Agamben & de theologie* (Amsterdam: Sijbolet, 2016), samen met Wilken Veen.

Dinsdag 10 april en 24 april 20.00 uur Thomaskerk

MARTIN LUTHER KING EN ZIJN THEOLOGIE

Inleider Theo Witvliet

Zaterdag 28 april 10.30 uur Thomaskerk

Voor meer informatie: www.leerhuisamsterdam.nl

Colofon

Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, 1077 WX
Amsterdam
Telefoon 020-673 81 71 (koster Roelf

Koning)

www.thomaskerk.nl

Predikant: ds. Evert Jan de Wijer

tel. 020-673 92 30

e-mail: predikant@thomaskerk.nl

Telefonisch spreekuur

dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 –
10.00 uur

Inloopspreekuur in de predikantskamer: iedere woensdag tussen 12.00 en 14.00

Pastorale nood:

telefonisch via doorschakeling 24/7
bereikbaar.

Voorzitter kerkenraad Jan Piek

tel. 020-661 10 00

Koster Roelf Koning

tel. 020-673 81 71

Autodienst Dick van Dijk

tel. 020-644 88 11
